

BOSGEUZENKRANT JAARGANG 2022 oktober-november-december

B
O
S
G
E
U
Z
E
N
K
R
A
N
T



V
O
O
R
K
E
M
P
E
N

SECRETARIAATSNIEUWS

EN ALLERLEI



Man, man, man (of vrouw, vrouw, vrouw) toch. Wat vliegt een jaar supersnel voorbij. Het kan zijn dat dat enkel mijn idee is natuurlijk. Wellicht gaat dat samen met de vergrijzing van de haren (of het uitvallen ervan), één van de meerdere onbetwistbare gevolgen van ouder worden, wat je het gevoel geeft dat de dagen korter dan 24 uur worden (slaaptijd inbegrepen hé).

Dus.....besluit.....zoveel mogelijk genieten van die resterende mini-tijd en die dan op zijn minst volkappen met een maxi-programma zodat jouw agenda kreunt en zucht onder het te torsen gewicht.

Hierbij dan al een eerste idee om voorgaande op een deftige manier te verwezenlijken

OPENINGSUREN SMIDSE:

Op onderstaande data is onze Smidse steeds open van **13.00-18.00 uur**. Allen zijn (lees 'iedereen is') welkom voor een babbel, knabbel en.....gezien ik niets dat daarop rijmde kon verzinnen....een sabbel (een nieuw woord dat zoveel betekent als een drankje waarvan de inhoud niet bepaald wordt).

Zondag 2 oktober:

Op 2 oktober 1950 werd het, inmiddels wereldberoemd, stripverhaal *Peanuts* van Charles Schulz voor het eerst gepubliceerd in zeven Amerikaanse kranten. OK, dat klinkt wellicht wel een belangrijk feit. Maar, om dan toch tekstueel in dezelfde trant voort te gaan, voorgaande is *peanuts* vergeleken met het feit dat onze Smidse de deuren opent hé. De gezelligheid is er steeds meer dan troef en de ongcensureerde verhalen die er de ronde doen hoeven helemaal niet of eerder best niet in een stripverhaal wereldkundig gemaakt te worden.

Dat terzijde: vanaf 16.00 uur start ook de uitslag van onze Neptunus-zoektocht.

Zondag 6 november:

Op 6 november 2015 winnen Klaasje Meijer, Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen de wedstrijd K3 zoekt K3. Ze volgen dan Josje Huisman, Kristel Verbeke en Karen Damen op. Er werd al snel door iedereen meegezongen met '10.000 luchtballonnen'. OK in onze Smidse krijgen we die 10.000 ballonnetjes niet ingestouwd. Niettemin, ieder die wil kan er wel zonder verpinken een 'ballonnetje' oplaten. Dus missie voltooid.

Zondag 4 december

Op 4 december 1973 bereikte de ruimtesonde Pioneer 10 de planeet Jupiter. Denk je dan *wauw* wat een prestatie. Jawel, maar laat ons eerlijk zijn. In die Pioneer zat geen kat, laat staan een mens. Bovendien valt er op Jupiter niks te beleven. 't Is daar altijd mistig, het stinkt er als de pest en de zwaartekracht is er zo groot dat je er plat tegen de grond wordt gedrukt. Ik moet toegeven dat enige van die feiten zich ook wel in de Smidse kunnen manifesteren maar dat ligt dan echt niet aan mij zene. Kom er dus gewoon genieten en neem voor de zekerheid jouw met een wortel en suikerklontjes gevulde Sinterklaasschoentje mee. Je weet maar nooit hé. Tot dan



LIDMAATSCHAP BOSGEUZEN 2023:

Ja, beste Bosgeus, je kan misschien even meewarig naar bovenstaande titel kijken.....maar....2022 loopt effectief stilaan op zijn laatste benen. Als de brave Sint en de al even aabare Kerstman de deur uit zijn, komt het verse jaar wel heel dichtbij. De 'nieuwe' lidkaarten zijn natuurlijk reeds vroeger, medio november, beschikbaar. Ze gaan, weedom aan super-democratische prijs (zie verder) garant staan voor een jaar vol wandelgenot met veel natuurplezier, wandeltripjes, bus-uitstappen en tal van eigen creaties. Dit alles samen met een hele boel gelijkgestemde wandelliefhebbers want, het mag gezegd worden, onze wandelclub is eigenlijk één grote vriendenkring. Of, om het op z'n musketiers te zeggen: 'Allen voor de Bosgeuzen en de Bosgeuzen voor allen'.

Toch nog eens melden dat je jouw lidgeld integraal krijgt teruggestort via jouw mutualiteit of ziekenfonds. Het gepaste formulier wordt je bezorgd. Laten afstempelen en klaar is Kees.

De Ledenprijs:

De ledenprijs blijft idem als 2022. Zo blijft de Bosgeuzen Voorkempen net zoals in het verleden bij de voordeligste wandelverenigingen van Vlaanderen en trekt onze club ook in de toekomst het voortouw als het gaat om gaat om laagdrempeligheid.

Volwassene: €15 (koppel = dus €30) Kinderen jonger dan 13 jaar : Gratis

(Gelieve aub te storten op rekening van de Bosgeuzen op nr. : BE34-2200-2350-8590)

Vermeld bij omschrijving 'lidgeld 2023' + aantal personen (ook aantal -13 jaar)

Gelieve een aparte storting te gebruiken voor het lidgeld a.u.b. Dus NIET samen met bus-uitstap.



Aan alle leden een zalige Kerstmis en een kei-gezond 2023 met massa's wandelplezier en superveel Bosgeuzen-vriendschap.

KALENDER BOSGEUZEN VOORKEMPEN 2022

Zaterdag	22/10	Organisatie: BOSGEUZEN FORTENTOCHT: 4/6/10/15/21/26 km	Wapper vzw. Fort II straat 2, 2160 Wommelgem Bosgeuzen: GRATIS Info: Zie verder in deze krant.
Zondag	13/11	Organisatie: BOSGEUZEN HERFSTTOCHT: eigen creatie 6/9/12/16/21/25 km	Zaal Jeugd & Cultuur Leo Baekelandstraat 2, 2180 Ekeren Bosgeuzen: GRATIS Info: Zie verder in deze krant.
Gewijzigd= > Zaterdag	19/11	GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN VRIENDENKRING PARA-COMMANDO 4/7/13/16/22 km	Organisatie: ANPCV Leuven Zaal Genadedal, Veldenblok 2A 3010 Kessel Lo (Vl. Br.) Bosgeuzen: GRATIS Info: Zie verder in deze krant.
Zaterdag	10/12	BUS-UITSTAP naar cluborganisatie 24 ^{ste} MARCHE DES ILLUMINATIONS 7/12 km	Organisatie: Mont-Marche Tournai Ecole du Chateau, Leray 33, Doornik Bosgeuzen: €10 (incl. inschrijving) Info: Zie verder in deze krant.
Zondag	18/12	Organisatie: BOSGEUZEN DONKEREDAGENTOCHT 4/6/12/17/21 km	Zaal 'De Wip', Speelhofdreef 4. 2970 Schilde: Bosgeuzen: GRATIS Info: Zie verder in deze krant.

KALENDER BOSGEUZEN VOORKEMPEN 2023

Voorlopig geven we hier voor 2023 enkel onze eigen publieksorganisaties weer.
Natuurlijk mag je je verwachten aan bus-clubbezoeken, mei-uitstap, Ardennentocht,
Puur-Natuurwandelingen, zoektocht en diverse eigen creaties van allerlei kunnen.

Zondag	22/01	Organisatie: BOSGEUZEN WINTERTOCHT: eigen creatie 4/7/10/14/18/22/26 km	Feestzaal Den Engel, Kerkstraat 17, 2290 Vorselaar. Bosgeuzen: GRATIS
Zondag	12/02	Organisatie: BOSGEUZEN GRENZENTOCHT: 4/7/11/14/17/21/25 km	MFC De Biezen, Schoolstraat 42, 4645 GJ Putte (NL). ! Op 1 km van Stabroek (België)! Bosgeuzen: GRATIS
Zondag	21/05	Organisatie: BOSGEUZEN 43 ^{ste} CONSCIENCETOCHT 6/9/12/16/21/26/32/40 km	Dorpshuis, Kerkstraat 24, 's 2970 Gravenwezel (Schilde) Bosgeuzen: GRATIS
Zaterdag	28/10	Organisatie: BOSGEUZEN FORTENTOCHT: 4/6/10/15/21/26 km	Fortvissers Borsbeek, Frans Beirenslaan 2, 2150 Borsbeek Bosgeuzen: GRATIS
Zondag	19/11	Organisatie: BOSGEUZEN WINTERWANDELING 4/7/12/17/22 km	Zaal Concordia, Bosduinstraat 5, 2990 Gooreind (Wuustwezel). Bosgeuzen: GRATIS
Zondag	17/12	Organisatie: BOSGEUZEN DONKEREDAGENTOCHT 4/6/12/16/22 km	Zaal De Wip, Speelhofdreef 4, 2970 Schilde Bosgeuzen: GRATIS

Bieren van de maand: oktober – november – december 2022

Oktober 2022: Karmeliet Triple 8.4 % vol



Deze triple was reeds meerdere malen het bier van de maand. Dit bewijst eens te meer dat de Bosgeuzen goede smaak weten te appreciëren. Geniet dus ten volle van dit bier waarin behalve gerst ook tarwe en haver zijn verwerkt. Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder meer door de gebruikte granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en het fruitig karakter (banaan en vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een uitgesproken sinaasappelsmaak om dan mildbitter uit te vloeien. Kortom een gezellig bier dat al lekker is terwijl je ernaar kijkt.

November 2022: Hopus 8.3 % vol



De makers van dit bier schrijven het volgende. Dit blonde, koperkleurige bier met een dikke schuimkraag is gebaseerd op een geheim recept dat werd gebrouwen naar aanleiding van de bruiloft van Paul Lefebre. Hopus heeft een unieke en originele neus die gekenmerkt wordt door een mengeling van vegetale, citrus- en fruitige toetsen. De heldere aanzet wordt gekenmerkt door een intense en bittere smaakervaring en een waar festival van hoptoetsen. Nadien wordt het smaakevenwicht van het bier van hoge gisting hersteld door de fruitige aroma's en moutsmaken, zonder de initiële smaak echter te verdoezelen. De bittere afdronk duurt lang maar is niet storend, is krachtig maar niet overweldigend, is elegant maar niet exuberant .. Kortom, elke slok is de perfecte voorbereiding op de volgende. Fris te degusteren als aperitief of als hoofddrank bij een stevig gekruide maaltijd of als digestief. Als dat allemaal waar is... waar wachten we dan nog op.

December 2022: Klevere Tien 10 % vol



Klevere Tien is een Belgisch bier. Het wordt gebrouwen door de Scheldebrouwerij te Meer in opdracht van Brouwerij Het Nest uit Turnhout. Het bier werd ontwikkeld in de eigen kleine brouwinstallatie van brouwerij Het Nest. De naam van het bier werd gekozen enerzijds als verwijzing naar Turnhout, de thuisbasis van brouwerij Het Nest. Turnhout is ook de stad van de speelkaarten. De naam is het dialect voor *klaveren tien*. Die staat dan ook afgebeeld op het etiket.

Anderzijds verwijst het cijfer 10 ook naar het alcoholpercentage van het bier en naar het tienjarig bestaan van de "Orde van de zatte mus". In de Scheldebrouwerij worden nog diverse andere speciaalbiere gebrouwen nl Scheldepils, Mug, Strandgaper, Wildebok, Lamme Goedzak, Zeezuiper, ... Klevere Tien is een zeer donker winterbier van hoge gisting met een

alcoholpercentage van 10%., ongefilterd en met nagisting op de fles.

Geproefd: Geur van zwarte koffie, gebrande mout en fondantchocolade. In de smaak ervaren we de bitterheid van de sterke koffie terug maar ook een fijn fruitig karakter. De alcohol is verwarmend maar niet overdreven. Een volle ronde smaak zonder overdreven zoet te zijn.

OVER WANDELERVERARINGEN GESPROKEN (artikel vanwege Bosgeuzenlid Claire van Nerum)

APRIL. In het HALLERBOS stonden de hyacinten in bloei en kleurde het bos blauw. De moeite waard om er een omweg voor te maken. Tof dat Kris me uitnodigde om mee te gaan, want het was alweer lang geleden dat ik er geweest was. Drie weken lang kan men er zich tegoed doen aan een magisch blauw bloemtapijt, zo befaamd dat het tijdens de weekends een ware stormloop veroorzaakt. Vrijdagavond leek me ideaal om de grote toeloop te vermijden en inderdaad, het was er rustig vertoeven maar alleen waren we niet. Dat er op dit late uur nog zoveel wandelaars op pad waren had ik niet meteen verwacht. Langs holle wegen en slingerende paadjes doorkruisten we het heuvelachtige bos. De bodem was bedekt met een bloemenkleed dat in het zachte avondlicht diepblauw de hellingen op glooide. Een sprookjesbos! Heerlijk om erin te wandelen. Af en toe even staan blijven, de zoete bloemengeur opsnuiven, de pracht van die bloemenweelde op je in laten werken. Wat een mooie, sfeervolle avond.

HERBEUMONT, LES CRÊTES. Over het “Graf van de Ridder” heen. Het pad dat de rotsige kam volgt is ongelooflijk mooi. Vorig jaar maakten we er een prachtige herfsttocht. Benieuwd hoe het er in lentetooi zou uitzien. De vlakke aanlooproute die langs frisgroen weideland vertrekt, wordt somber en saai wanneer het een donker dennenbos induikt. Eens daar doorheen begint een pittige klautertocht en wordt vrij vlug het uitkijkpunt mét rustbank bereikt. De Semois maakt diep beneden een sierlijke bocht. Een uitzicht waarvoor je even gaat zitten. “Toen de vlammende herfstkleuren het zo bont maakten vond ik het hier toch nog een pak spectaculairder” merkte ik op. Kris dacht dat ik teleurgesteld was. Minder spectaculair betekent echter niet minder, maar anders mooi. Aan de charme van dat lichtgroene lover ontkom je toch niet. Blikvanger was de goudgele brem, die fel afstak tegen al dat tere groen. Het pad zakte af naar de Semois. Lang geleden dat het waterpeil er nog zo hoog had gestaan. Op het oeverpad, dat schuilging onder het weelderige lentegroen, keerden we naar ons uitgangspunt terug. Onderweg hadden we een zijpaadje bemerkt dat erom vroeg verkend te worden. Een avontuurlijk kronkelpaadje dat steil de hoogte introk. De uitzichten werden almaar breder. En plots, nergens anders hadden we de versterking ooit zo breeduit in beeld gekregen, doemde daar de burcht op. Een schitterend gezicht.



EEN RONDJE CHINY. Ik zwijmelde en voelde me kotsmisselijk. Dat wordt de ganse dag binnen zitten” vreesde ik “en dat zonder enig leesvoer”. Kris kon me overhalen naar het kruideniertje mee te gaan. Even een frisse neus halen en met een helpend handje lukte dat. Waarom dan ook de kerkwegel niet opgegaan en verder nog, een eindje het bos ingelopen? De bodem die er wit van de anemoontjes kleurde was zo onweerstaanbaar mooi, dat het me dieper het bos inlokte. Gaandeweg kwam ik zowaar wat vaster op mijn pootjes te staan en werd aan opgeven niet meer gedacht. “Doen wat je niet kan”. Eens te meer bleek het een afdoende remedie te zijn tegen vertigo. Nooit verwacht dat ik ROCHER DU HAT zou halen. En we dat we niet eens de kortste weg huiswaarts opgingen. Oriënteren is niet mijn sterkste punt. Met de omweg werd zoals verhoopt, de leuke mosweg teruggevonden, wat me alvast wat meer wegwijs maakte. Van de zacht verende moskussens bleef helaas niets meer over. Vlakbij Rocher du Corbeau werd als toemaatje ook het uitkijkpunt herontdekt, dat gans Chiny overschouwt. De wandelkaart lag er voor ons uitgespreid. Alle puzzelstukjes pasten in elkaar. Dat de mosweg geen mosweg meer was, was een teleurstelling die door een opmerkelijke ontmoeting ruimschoots goedge maakt werd. “Moeflons” zei Kris. Ze kwamen van de helling gehupt en bleven stokstijf staan toen ze ons in de gaten kregen. Vader, moeder en twee kinderen, slechts enkele meters van ons verwijderd. Vooraan stond de ram. Een indrukwekkende verschijning. Minutenlang stond hij ons aan te kijken, twijfelend of hij het aan zou durven de weg over te steken. Omdat hij zo dichtbij stond ontging ons geen enkel detail van dit wilde schaap: de zware gekromde hoorns, de gedrongen bouw, de donkere wintervacht (geen wol) met witte veeg in de flank. Omdat we onbeweeglijk bleven toekijken waagde hij de sprong en verdween de familie het bos aan de overkant in. We waren de Sint Nicolaasbrug genaderd, bijna weer thuis. Toch nog een tof rondje Chiny, ondanks vertigo

BOSGEUZEN NODIGEN UIT



ZATERDAG 22 OKTOBER 2022 FORTENTOCHT

AFSTANDEN: 4-6-10-15-21-26 km

Afwisselende natuurgerichte wandeling waarbij de forten van Wommelgem en Borsbeek centraal staan. Herfstkleuren bij kronkelwegels doorheen veld en bos.

Organisatie: Bosgeuzen Voorkempen vzw. (1006)

Start: Wapper vzw. Fort II straat 2, 2160 Wommelgem

Inschrijving: 08.00 - 15.00 uur

Deelname: Niet aangesloten: €3 leden: €1,5
Leden wandelclub Bosgeuzen: GRATIS

Openbaar vervoer: De Lijn: 421-422 halte Fort II straat

Info: R. Roothans: 03/3532971 0477/385618
ronny.roothans@skynet.be

Algemene info: **Bosgeuzenkrant**

www.bosgeuzen.be

Info: Wommelgem Fortentocht zaterdag 22 oktober 2022

Het is al weer een tijd geleden dat we nog eens vertrokken zijn bij onze vrienden van De Wapper in het Fort van Wommelgem. Ook deze keer hebben we een parcours met veel groen en, zoals de naam van de tocht zegt, met de forten van Wommelgem (Fort II) en Borsbeek (Fort III) als hoogtepunten. De beide forten werden hoofdzakelijk gebouwd in baksteen in de periode 1860 – 1864. De beide forten maken deel uit van de zogenaamde Brialmontforten, gebouwd door kapitein en fortenarchitect Henri Alexis Brialmont. Het fort van Borsbeek is met de Vliegveldweg verbonden met de Frans Beirenslaan, de voormalige Krijgsbaan. Deze laatste verbindt alle 8 forten van deze gordel van Wijnegem (verdwenen Fort I) tot Hoboken (Fort VIII).

Alle afstanden vertrekken vanuit het binnenfort. De 6 en de 15 km maken kort na de start een klein ommetje maar vervoegen even later terug de andere afstanden Bij de Moffenhoeven scheiden dan de wegen definitief. De 4 – 6 km stappers keren via een mooi stukje natuur terug naar het fort. Ze volgen de ganse tijd de fortgracht om zo terug aan de start te komen.



De 15-21-26 km wandelaars gaan via achterpaadjes richting Wommelgem centrum. Daar hebben zij een controlepost. Na de controle maken de 15 – 26 km stappers een gevarieerde lus langs de Ekstervelden. Een afwisseling van veldwegen en rustige smalle paden. Terug aangekomen in de controlepost vervoegen zij terug de 21 km wandelaars en trekken samen richting Scheersel. De 15 km stappers ontmoeten even verder terug hun collega's van de 4 – 6 km. Zij wandelen samen terug naar de fortgracht om zo de start te bereiken.

De 21-26 km stappers gaan samen verder met de 10 km, die iets vroeger gesplitst is van de 4- 6 km, naar het zuiden richting Boechout. Daar hebben ze een controlepost. Na de controle gaan ze verder naar Hulgenrode. De 10 km keert terug via de Vogelenzang richting Fort van Wommelgem nadat ze eerst nog een mooi stukje natuur hebben meegepikt in het Geboortebos van Borsbeek.

De 21 – 26 km wandelaars gaan via het Nosegoed naar hun volgende controlepost. Het Nosegoed is een stukje natuurgebied net buiten het centrum van Borsbeek. Daar maken zij beiden een prachtige lus door het Fort van Borsbeek waarbij hen alle uithoeken worden getoond en waar zij volop kunnen genieten van de mooie natuur, de prachtige omwalling en nieuw aangelegde vlonderpaden. Misschien lopen ze wel een aantal Galloway koeien tegen het lijf. Voor alle duidelijkheid : een galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit het zuidwesten van Schotland komt. Galloways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief.

Nadien keren ook zij via het Geboortebos, Hulgenrode en de Vogelenzang terug naar de start waar ze samen met hun collega's kunnen genieten van een natje en een droogje aangeboden door Wapper vzw aan democratische prijzen.

**BOSGEUZEN
NODIGEN UIT**



**OP ZONDAG
13 NOVEMBER**

HERFSTTOCHT TE EKEREN

AFSTANDEN:

6-9-12-16-21-25 km

Natuurpuntdomeinen: Oude Landen - Ekerse Bospolder - Ekerse Putten.
De Rozemaai - Gemeentepark - Park met kasteel Veltwijck - Hof De Bist
Ruime parkeergelegenheid. Verzorgde rustposten

Organisatie: Wandelvereniging Bosgeuzen Voorkempen vzw (1006)

Start: Zaal Jeugd en Cultuur, Leo Baekelandstraat 2, 2180 Ekeren.

Inschrijving: 08.00 - 15.00 uur.

Deelname: Niet aangesloten bij wandelclub: €3 leden: €1,5

Leden van wandelvereniging Bosgeuzen: **GRATIS**

Openbaar vervoer: Bussen De Lijn 720-730-775 halte F. Verbieststraat

Info: J. Pepermans: 03/6462905 - 0479/632229 - pepermansjohnny2170@gmail.com

ALGEMENE INFO: **Bosgeuzenkrant** www.bosgeuzen.be

INFO HERFSTTOCHT BOSGEUZEN ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 EKEREN

Het Rozemaai-Park: (alle afstanden):

Al vanaf de start gaan alle omlopen genieten van dit slechts enkele jaren geleden aangelegd park. Dit dus nog recent groendomein kuier je tussen het groen met watertjes, tripstenen, uitzichtpunten en bosjes.

De Oude Landen :(alle afstanden) :

De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het gaat hier over grasveldjes, doorheen stegeltjes en over bruggetjes.

Verwacht je alvast aan wat wellicht één van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen mag genoemd worden. De gekende Schotse Galloway-runderen helpen hier al gras-verorberend een handje bij het beheer.



Kasteelpark Veltwijck: (alle afstanden) :

Het Veltwijckpark heeft een prachtige rozentuin en een slotvijver met een groot vissenbestand. In het voorpark staan nog steeds enkele beuken uit een dreef die werd aangeplant in 1759. De oudste vermelding van het omwaterde 'Hof van Veltwijck' dateert van 1565. Zo genaamd naar de eerste eigenaar, Aert Van Veltwijck, een Antwerpse poorter die hier een zogenaamd hof van plaisantie (lusthof) liet oprichten. Het Veltwijckpark sluit naadloos aan bij de Oude Landen zodat je van het ene moois in het andere terecht komt.

De Bospolder: (12/21/25 km) :

De Bospolder in Ekeren was vroeger poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo'n dertig jaar geleden werd het gebied opgespoten. Daarna veroverde de natuur langzaam opnieuw het vernielde gebied. Graslanden, ruigten, bos en moeras wisselen er af met ondiepe plassen. In 2002 werd het allereerste Vlaamse natuur-inrichtingsproject afgewerkt. Door moeras te herstellen en "wielen" of plassen die ontstaan zijn door dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller. En...bovenal, een magnifiek wandel-natuurgebied waarin zich trouwens ook de Galloways opperbest thuisvoelen. Ongetwijfeld een niet te versmaden exploratie.

De Ekerse Putten: (12/21/25 km) :

De routes die deze contreien aandoen kunnen een blik werpen op de twee Ekerse Putten die in de jaren twintig werden uitgegraven in het kader van de aanleg van het rangeerstation Antwerpen-Noord (1925-1930). De grote vijver - die een maximumdiepte heeft van ongeveer 21 m - is één van de meest populaire duikplaatsen in Vlaanderen. Dit komt doordat in de loodrechte kleiwanden (van 5 tot 10 m diepte) duidelijk herkenbaar fossiele schelpslagen voorkomen. En, uiteraard, natuur alomtegenwoordig.

Kasteelpark De Bist: (16/21/25 km) :

Het neoclassicistisch kasteel werd opgericht in 1873 door jonker Emiel E. Guyot. Het ligt midden in een sterk beboomd landschapspark met centraal grasperk. Het domein (19,5 hectare) werd in 1968 gekocht door de gemeente en omgevormd tot openbaar park. We volgen hier niet alleen statig beboomde dreven maar tevens onverwachte kronkelpaadjes en een zigzaggend planken-pad.

Organisatie: Bosgeuzen Voorkempen vzw. (1006)

Start: Zaal Jeugd en Cultuur, Leo Baekelandstraat 2, 2180 Ekeren (oude GPS => 2030 Antwerpen).

Afstanden: 6 – 9 – 12 – 16 – 21 – 25 km

Inschrijving: 08.00-15.00 uur

Deelname: Aangesloten bij wandelclub: €1,5 niet aangesloten: €3 leden Bosgeuzen: GRATIS

Openbaar vervoer: Bus: De Lijn: 720 / 730 / 775 (halte F. Verbieststraat Ekeren)

**GRATIS
WANDELEN
VOOR** →



Op Zaterdag 19/11/2022

Te **Kessel Lo** bij
Vriendenkring Para-Commando

Afstanden: 4-7-13-16-22 km

Prachtige wandeling in het Hageland langs
onverharde en bosrijke wegen. Doorheen
de Wingevallei en het Chartreuzenbos.

Start: Zaal Genadedal, Veldenblok 2A,
3010 Kessel Lo (VI-Brabant).

Inschrijving: 07.30-15.00 uur

Deelname: GRATIS voor Bosgeuzen
!Vergeet jouw lidkaart niet

Info: Bosgeuzenkrant

www.bosgeuzen.be

INFO: GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN

KESSEL LO

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022

Toch nog maar eens even duiden wat onze, inmiddels klassieke, ‘Gratis Wandelen voor Bosgeuzen’ inhoudt.

Kort en bondig gaat dit als volgt. Je stapt in de auto, op de fiets of je neemt de trein naar Kessel Lo. Je biedt je in vol wandelornaat aan bij de balie van de organiserende club. Je laat héél plichtsbewust jouw geldige lidkaart 2022 scannen. Maar.....je betaalt.....NIETS. Onze Bosgeuzen-clubkassa regelt de inschrijvingskosten van onze Bosgeuzen. En dan, op stap in een fraai gebied (lees verder)(zie ook affiche).

Het Provinciaal domein van Kessel Lo

Een groenzone om U tegen te zeggen en dus niet zomaar het eerste beste park. De recreatieve mogelijkheden te buiten gelaten komen ook wandelaars er zeker aan hun trekken. Voor de 4 km-stappers is een omloop langsheen de hoofdvijver voorzien.

Het Lindенbos en Chartreuzenbos:

Beide bossen kunnen we in één adem bespreken. Ze liggen namelijk vlak bij elkaar en, al naargelang de route die je kiest, kan je ze desgewenst beide onder de schoenzolen krijgen. Het zal je niet verbazen dat je dan in een gebied terecht komt dat geliefd is bij mountainbikers en ruiters. Maar natuurlijk beslist ook door wandelaars. Het is immers een toplocatie. Zéér afwisselend, altijd anders en steeds de moeite waard. Kenmerkend zijn hun holle wegen, het grillige landschap en de prachtige vergezichten.

Het **Lindenbos** (35 ha) is half zo groot als het Chartreuzenbos. Het is een wandelbos met mooie oude beuken en eiken op een heuvel tussen Lindendorp en Hoog-Linden. Je vindt er ook tamme kastanjabomen, dennen en lorken. In de dichtst begroeide delen van het bos leven reeën. Het werd in 1991 aangekocht door de Vlaamse overheid en ingericht als wandelbos.

Waar het **Chartreuzenbos** of Bos van de Kartuizers zijn naam vandaan haalt? Je vermoed wellicht al wel want het ligt voor de hand hé. Tot aan de Franse Revolutie was het gebied immers eigendom van de kartuizerorde, les pères Chartreux. In die tijd bestond de omgeving voornamelijk uit heide. In de periode van de Brabantse omwenteling (1789) en de Franse inval (1792) werden de goederen van de kerken en kloosters gesecculariseerd en ontbonden. Heel wat van die eigendommen kwamen in handen van OCMW's. Zo werden



ook een aantal percelen in het Chartreuzenbos eigendom van het OCMW van Leuven. Sinds 1996 is eigendom van de Vlaamse overheid. Tegenwoordig herstelt de vroegere heide zich op een open plek midden in het bos. Onderweg passeer je wellicht dit indrukwekkende heidegebied alsook het leuke amfitheater nabij het heksenhuisje. Zet alleszins jouw beste beentje voor want enkele verrassende hellingen liggen in het verschiet. In ieder geval zullen die zorgen voor een extra calorieverbruik en je leiden doorheen het historische hakhoutbos van tamme kastanje en Amerikaanse eik. In het oosten en noordoosten van het domein vormen steile hellingen de overgang naar de Wingevallei.

De Wingevallei:

De Wingevallei wordt als onderdeel van de Hagelandse Vallei beschouwt als één der rijkste en ecologisch de meest gevarieerde vallei in de regio. Langs de beekjes de Winge en Motte worden waardevolle natuurgebieden als parels aan elkaar geregen. De vallei staat bekend voor zijn watermolens en kastelen.

BOSGEUZEN BUS-UITSTAP

ZATERDAG
10 DECEMBER
2022
NAAR
DOORNIK



DEELNAME AAN DE 24STE
'MACHE DES ILLUMINATIONS'
club: MONT MACHE TOURNAI

AFSTANDEN: 6 - 12 km:

Tijdens deze sfeervolle 'lichtjes-tocht' verken je Doornik en kom je langsheen meer dan 200 verlichte gebouwen en Kerstmarkt

Deelname: Leden: € 10 (= inclusief bus en inschrijving)

Inschrijving: Eerst contact met Ronny Roothans:

(03/3532971)(0477/385618)(ronny.roothans@skynet.be)

Na OK storten op rek. nr Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590

Uurregeling: oppik Schilde (Muziekacademie: 14.45 uur

oppik 's Gravenwezel kerk: 15.00 uur

retour huiswaarts: 21.00 uur

Info: Bosgeuzenkrant

www.bosgeuzen.be

INFO: BUS-UITSTAP 10 DECEMBER 2022: 'MARCHE DES ILLUMINATIONS' TE DOORNIK



Het wordt zo stilletjes aan een traditie om met onze Bosgeuzen de decemberse Kerstsfeer ergens, waar dan ook in ons Belgenlandje, te gaan opsnuiven. Een en ander natuurlijk gekoppeld aan een lokale wandelorganisatie. Zo kwamen in het verleden reeds de Brugse contreien, de Gentse kasseien en de Leuvense plaveien onder onze schoenzolen. En...ja.....verandering van spijs doet eten hé.

Dus....beste Bosgeuzen....dit jaar staat onze neus naar Doornik waar we de eeuwenoude stad met al zijn verborgen (en zichtbare) schatten kunnen ontdekken in een feeëriek verlicht ornaat. Meer dan 200 gebouwen, waarvan de meeste erfgoed en dus geklasseerd, zijn omgetoverd tot één lichtoase.

Wandelclub Mont-Marche Tournai stippelde hiertoe, en dit reeds voor de 24^{ste} keer, weerom een prachtige wandeltocht uit, met keuze tussen 6 of 12 km, om al dit fraais te ontdekken.

Onmogelijk voor ondergetekende om hier info te geven van elk verlicht item dat je op jouw exploratie zal kunnen bewonderen hé. Vandaar een superklein-ultramini greepje uit het aanbod.

Beginnen we met de **Grote Markt**. Op dit plein met de atypische vorm van een driehoek, vervuld met het geluid van de verfrissende waterfonteinen, koesteren we ons in de gezellige sfeer die de terrasjes van de vele bistro's en restaurants uitademen (Wist je trouwens dat de stad het grootste aantal horecazaken per inwoner heeft! Van een record gesproken). Samen met de onontbeerlijke Kerstmarkt worden ons de gepaste extra natjes en droogjes gegarandeerd en kunnen we ons eveneens vergapen aan de talloze Kerst-gebonden activiteiten, attracties en andere initiatieven. Alleszins is de Grote Markt is één van de ontspanningsplekjes in de stad waar we kunnen genieten, met mate(n) van een lokale specialiteit in de schaduw van de Lakenhal, de Sint-Kwintenskerk of het Belfort.

Over het **Belfort** gesproken. Aan het einde van de 12de eeuw werd met de bouw begonnen en daarmee is het de oudste Belfort van België. Het domineert de Grote Markt met een hoogte van 72 meter. Zijn klok (de "Banclouque") werd gebruikt om de bevolking te waarschuwen voor processen, executies, invasies, brand, enz. Het Belfort staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.



Natuurlijk staat ook **De Kathedraal van Doornik** in ‘licht’erlaaie’(Licht-erlijke vrijheid hé). De **Notre Dame** is één van de mooiste kerken in de Vlaamse Ardennen en staat sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Door haar bijzondere architectuur is de kathedraal één van de belangrijkste gebouwen van België. De vijf klokkentorens verlenen de kathedraal een onvergelijkelijke verhevenheid en ook binnen in de kathedraal valt uw mond open van verbazing. De schitterende schatkamer, de vele kunstwerken en mooie schilderijen maken deze Kathedraal tot een absolute topattractie. Maar ook nog tal van andere, met honderden versierde lampjes, zullen de revue passeren.

Tijdens ons clubbezoek aan Doornik staan we even stil (enfin, al stappend) bij de **Pont des Trous**, een schitterende brug. We noemen ze vrij vertaald ‘de Brug der gaten’. Dit is perfect voorbeeld van middeleeuwse militaire architectuur in België. Deze brug was vroeger onderdeel van de tweede stadsmuur en beschermde de loop van de Schelde door de stad. De toren op de linkeroever dateert van 1281. Op speciaal verzoek van stedelijke notabelen spaarden de terugtrekkende Duitsers op 21 oktober 1918 de **Pont des Trous** als enige van de Doornikse bruggen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 19 mei 1940, werd de brug alsnog opgeblazen door terugtrekkende Engelsen. Bij de reconstructie in 1947-48 werd het geheel 2,40 meter opgetild, torens inbegrepen.^[3] Daarbij werd de middenboog hoger en breder gemaakt, ten koste van de zijbogen. De oorspronkelijke stenen werden genummerd en hergebruikt, maar uiteindelijk bleken ze toch te zeer aangetast en werden ze grotendeels vervangen. In 2019 begon men met werken die doorvaart van ‘grotere’ schepen moest mogelijk maken.



Spreekt men dan nog van het Begijnhof, het stadhuis, het station, hetenz. In ieder geval is er 4 uur wandeltijd (6 of 12 km) voorzien zodat je niet alleen ruim de tijd hebt om je te genieten van de historische sites die, als het ware, zullen ‘baden’ in een lichtzee van duizenden gloeiertjes maar die je ruimschoots de tijd geeft om een Kerst-hapje-drankje naar binnen te spelen.

Deelname: Leden wandelclub Bosgeuzen: €10 (dit is inclusief bus en inschrijving ter plaatse).

Inschrijving: Geef eerst een belletje of mailtje naar Ronny Roothans:

Tel.: 03/353 29 71 GSM: 0477/385 618 E-mail: ronny.roothans@skynet.be

Na diens confirmatie storten op rek.nr. Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590

Aantal personen en ‘Bus 10 december’ vermelden op de omschrijving.

Oppik: Schilde (academie): 14.45 uur ’s Gravenwezel kerk: 15.00 uur Retour: 21.00 uur

Vergeet niet jouw geldige lidkaart 2022 mee te nemen



ZONDAG 18 DECEMBER 2022

DONKEREDAGENTOCHT

AFSTANDEN: 4 - 6 - 12 - 17 - 21 km

Gevarieerde wandeltocht in de winterpracht van de Parel der Voorkempen. Met Natuurpunt Schijnbeemden, De Pont, de Schans bij de Antitank-gracht. Domein 't Vrieselhof, 't Fort van Oelegem, het Picardiëbos en Halse groen.

Organisatie: Bosgeuzen Voorkempen vzw. (1006).

Start: Zaal De Wip, Speelhofdreef 4, 2970 Schilde

Inschrijven: 08.00 - 15.00 uur

Deelname: leden wandelclubs: € 1,50 niet-leden: € 3

leden van Wandelclub Bosgeuzen Voorkempen: **GRATIS**

Openbaar vervoer: Bus De Lijn 610 halte kerk Schilde

Info: Ronny Roothans: Tel.nr.: +32(0)3 353 29 71 GSM: +32(0)477 38 56 18

E-mail: ronny.roothans@skynet.be

Algemene info: www.bosgeuzen.be

Bosgeuzenkrant

INFO: Bosgeuzen Donkeredagentocht 18 december 2022

Alle afstanden vertrekken samen vanuit het lokaal De Wip in de richting van het park van Schilde. Via de Ponthoekweg komen we bij de eerste splitsing. Hier verlaten de grotere afstanden de 4 en 6 km wandelaars en trekken richting Oelegem. De 4 en 6 km wandelaars maken een grondige verkenning door het park van Schilde. De Pont is een natuurgebied beheerd door Natuurpunt en herbergt een schat aan biodiversiteit. Je vindt er zeldzame pareltjes zoals de kleine karrekiet en de bijenorchis. Grazers, zoals pony's en Galloway-runderen, helpen het gebied beheren. De Dodoenstuin is een prachtige renaissancekruidentuin uit de 16de eeuw. Sinds 2012 wordt de tuin beheerd door een groep enthousiaste vrijwilligers met een brede interesse voor kruiden en de natuur. Hierna gaat het verder via het padje Vincke Leije en de Speelhofdreef terug naar het startlokaal De Wip.



De langere afstanden trekken bij de eerste splitsing in de richting van Oelegem. Het provinciaal domein Vrieselhof is een 80 ha grote gebied, en is eigendom van de provincie Antwerpen en wordt ook door haar beheerd. Reeds in de 12^{de} eeuw was sprake van dit domein. De stilte is er bijna tastbaar. Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere aanblik. Het kasteel in het Vrieselhof laten we links liggen maar volgen de gracht. Bij een heuse totempaal verlaten de stappers het natuurdomein en trekken ze verder richting Anti tank gracht. Even voorbij visputten om de controlepost De Watervrienden te bereiken. Na een natje en een droogje gaan alle afstanden even verder tot aan de baan tussen Oelegem en Zandhoven.

De 21 km stappers zonderen zich af om een lus richting Albertkanaal waarbij ook de molen van Oelegem in het vizier komt. De bouw ving aan in 1845 in opdracht van Martinus De Winter. Gedurende de Tweede Wereldoorlog raakte het metselwerk beschadigd door beschietingen en nog in 1942 kreeg de molen de status van monument. In 1962 werd de buitenzijde gerestaureerd wat verder verval tijdelijk tegenging. Sinds 1982 draagt de heemkundige kring De Brakken van Oelegem zorg voor het monument. Na nog wat ommetjes bereiken de 21 km wandelaars weerom de controlepost bij De Watervrienden.

Vanaf hier volgen de 12, 17 en 21 km verder in de richting van het fort van Oelegem welk een van de 11 forten die na 1906 op de Buitengordel werden opgericht ter bescherming van Antwerpen. Na 1940 speelde het geen noemenswaardige rol meer. Nu is het fort de woonplaats voor vleermuizen die een belangrijke schakel in het eco-systeem vormen. Het zijn immers de nachtelijke tegenhangers van insectenetende vogels. Geen nood voor hen die schrik hebben van vleermuizen want in de winter gaan die in winterslaap. Dan zijn ook de insecten zo goed als verdwenen.

Even verder komen we tot de volgende splitsing. De 12 km gaat meteen via een klein stukje van het Renier Sniederspad in de richting van de kerk van Schilde om uiteindelijk in het eindpunt lokaal "De Wip" te arriveren.

De 17 en 21 km wandelaars gaan door de Halse bossen en over de schans van Schilde naar de volgende controlepost bij visclub De Zonnebaars vlak bij de schans van Schilde gelegen. De schansen waren veel kleiner dan de forten. Zij dienden als extra versterking tussen de forten en hadden in vreedstijd geen vast garnizoen. De schans van Schilde was omringd door een 15 m brede gracht. Het oppervlak bedroeg ruim 2 hectare. De schans kwam in actie op 5 oktober 1914 met onderhoudsvuur tegen de Duitsers. Op 9 oktober werd de schans verlaten en opgeblazen door het terugtrekkende Belgische leger.

Na deze rustpost trekken de drie grootste afstanden resoluut langs anti tank gracht in de richting van Schilde strand. De Antitank-gracht is aangelegd tussen 1937 en 1940 om Antwerpen en zijn haven te beschermen tegen tanks. Deze gracht met zijn 5 forten, 2 schansen en 40 bunkers is sinds 1993 een beschermd monument.

Nog even wat groen mee pikken in het Picardiëbos, langs het gemeentehuis van Schilde en het kleine Rijsblokpark naar de Turnhoutsebaan.

Diegene die zich willen uitleven op de winter schaatsbaan houden wij niet tegen. Nu nog even volhouden en we bereiken het eindpunt, lokaal "De Wip".



Een Bosgeus
staat er nooit
bij stil.....



Je kunt beter
naast elkaar
wandelen,
dan over
elkaar heen
lopen!



"EEN PAD ONTSTAAT
DOOR EROP TE
LOPEN."

- ZHUANG ZI



Wandelen
is even alles
laten lopen



*"Voor wie niet
weet waar hij
naartoe wil,
leidt elke weg
naar de
bestemming."*

CHINEES GEZEGDE



**"Wie in het dal blijft,
ziet nooit de andere
kant van de berg."**



"IK HOUD VAN LANGE WANDELINGEN – VOORAL ALS
MENSEN AAN WIE IK EEN HEKEL HEB
ZE ONDERNEMEN."

- FRED ALLEN



Wandelen is
de haast uit je hoofd halen
en kijken wat er overblijft!

VRAGEN ‘WAARHEID ALS EEN KOE – KWIS’

1* Een ander woord voor veterinaire.

2* We zoeken de voornaam en achternaam (zonder spatie) van de hoofdpersoon uit de roman *A Christmas Carol* (1843) van Charles Dickens.

Dit illustreer persoon is een synoniem geworden voor "vrek" en "misantroop", met name voor Engelstaligen. De inspiratie voor de naam van Dickens personage zou van een grafsteen van een zekere Scroggie komen waarop diens beroep stond: "meal man" (graanhandelaar). Dickens las dit als "mean man".

3* Hierbij de ingrediënten van een koud gerechtje waarbij een bepaalde vissoort een hoofdrol speelt.

Welk gerechtje zoeken we (de vis vervangen we natuurlijk door een vraagteken hé).

40 gr ? (opeigen nat)	4 el mayonaise
1 hardgekookt ei	Fijngehakte augurken
2 el fijngehakte kappertjes	Optioneel ½ teentje fijngehakte look
2 el fijngehakte peterselie	Optioneel ½ fijngehakte sjalot

4* Hierbij de afbeelding van een beroemd, ja zelfs tot in het buitenland, Belgisch zangduo. We zoeken de voornaam en achternaam van de jongste dochter van diegene waarheen het pijltje wijst (rechts op de foto).=====→



5* Frederick Austerlitz (Omaha 10 mei 1899 – Los Angeles, 22 juni 1987) was een Amerikaans film- en Broadway ballroom danser, choreograaf, zanger en acteur.

Hij wordt vaak in een adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij tien films maakte.

←=====Maar, je weet het al, we zoeken zijn artiestennaam (voor- en achternaam zonder spatie).



6* De naam van wat we zoeken zou je doen denken aan een kleine weg, een mini-avenue of desnoods een steegje. Nu, je kan er alvast niet in rijden, fietsen of wandelen. Je zit wel in een ? als het je al enige tijd om fysieke, psychologische of financiële redenen moeilijk hebt.

7* Door de afschaffing van de Salische Wet in de Belgische Grondwet in 1991 zou prinses Elisabeth ooit de eerste soevereine koningin van België kunnen worden.. Als eerste kind van koning Filip is ze immers eerste in lijn om de ? te worden van haar voornoemde vader.

8* Ze zijn bekend en worden voornamelijk gebezigd bij mails. Ze zouden aan jouw mail-bestemming jouw ‘gevoelens’ van het moment met een of meerdere figuurtjes moeten ondersteunen. Hun naam (meervoud)?

=====→



9* Cryptisch: Waarop meisjesspeelgoed met puistjes naar muziek gaat luisteren.

10* Een héél klein beetje. Tip: zie droedel. =>



11* Hoe een meisjesvoornaam ook een bepaald soort citrusvrucht kan zijn.

12* In België is een ? een organisatie die hergebruik van goederen verzorgt. Deze centra hebben dikwijls een dubbele doelstelling: enerzijds het verzamelen van herbruikbare spullen. Zo helpen ze financieel kansarmen aan goedkope basisuitrusting voor hun huishouden en bevorderen ze het hergebruik van goederen. Anderzijds worden in een ? dikwijls laag- geschoolden tewerkgesteld bij het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van de goederen.

13* ? is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering. Na het voltooiën van de Deltawerken is er op ? een informatie- en attractiepark geopend. In het informatiecentrum is een expositie over de Deltawerken te zien met (visuele) informatie. ? is circa 285 hectare groot en ligt halverwege de Oosterscheldekering tussen Schouwen en Noord-Beveland, maar hoort niettemin bij de gemeente Veere op Walcheren. De naam ? is de naam van de boot die vastgelopen is op de zandplaat, het is een oude volksbenaming voor de beschermgodin Nehalennia.

Op ? staan sinds 1991 windturbines. De aanvankelijke acht kleinere turbines zijn inmiddels vervangen door twee windparken van elk vier turbines. Wat hoort (zonder spatie) bij de vraagtekens?

14* Doorgaans wordt aan familie van een overledene met steeds dezelfde twee woorden medeleven betoond. Welke woorden (zonder spatie) bedoelen we?

15* Hierbij het begin (tekst) van een wereldberoemde song:

*Her name was Lola, she was a showgirl
With yellow feathers in her hair and a dress cut
down to there
She would merengue and do the cha-cha
And while she tried to be a star*

*Tony always tended bar
Across the crowded floor, they worked from eight
til four
They were young and they had each other
Who could ask for more?*

In het refrein komt dan meermaals ? voor. Een wijk in het zuiden (Zona Sul) van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, bekend vanwege het 4 km lange strand in de vorm van een halve maan.

16* Als het bij een liefdesverhouding steeds maar uit en aan, uit en aan, enz. enz. gaat, dan spreekt men ook wel van een ?-relatie. Wat hoort in de plaats van het vraagteken?

17* Welke 3 woorden (zonder spatie) horen **vóór** volgend tekstje:

Tien pond grutten

Tien pond kaas



Aangezien in de loop van de vele jaren nogal wat schrijf-varianten in dit aftelrijmpje zijn gekomen gaan we uit van de huidige schrijfwijze. Als steun geven we de 3 woorden ook in symbooltjes weer.

18* Welke planeet wordt door het pijltje aangewezen? =====>



19* Wat door de pijltjes in deze mopjes wordt aangewezen. Maar dan wel in het enkelvoud. ==>



20* Naam van het bedrijf (zonder spatie) dat in 1987 door Marc Coucke en Yvan Vindevogel werd opgericht. Zij hadden elk 50% aandeel. Het eerste product dat de firma verkocht was een shampoo in vijfliterflessen en dit aan apothekers. De apothekers voegden er dan een bepaalde geur, kleur of actieve stof aan toe en verkochten het als huismerk. Firma momenteel in handen van Perrigo.

21* Wat in een superbekend voetballied aan 'we are the champions' voorafgaat. Het is vier keer hetzelfde woord dat toch wel een Spaanse inslag heeft en dat in de Franstalige versie een beetje, fonetisch dan, hetzelfde klinkt. Wel zonder spatie noteren.

22* ? is de uit twee Latijnse woorden bestaande naam van de bekende encycliek (1891) van paus Leo XIII over de positie der arbeiders en in het algemeen over het sociale vraagstuk. In heel wat gemeenten of steden vind je derhalve wel namen van straten, lanen, pleinen en gebouwen die naar deze encycliek genoemd zijn. Wel zonder spatie invullen.

23* Je hebt ze natuurlijk in diverse uitvoeringen. Verschillend van vorm, comfort en grootte.

Hoe noemen we zo'n voertuig dat we, nu ben ik wel heel oneerbiedig, als een kruising tussen een tent en een auto mogen bestempelen.



24* Van diverse diersoorten worden de huiden met zout bestrooid om bederf tegen te gaan. Alles behalve die huid waarin haren met wortels vastzitten, wordt weggegooid. In de looierij wordt dus veel verwijderd. De huid wordt vervolgens weerom gespoeld en ook de haren en het vet wordt opgelost. Daarna worden de laatste restjes vlees verwijderd waardoor een kale huid ontstaat. Je bekomt dan het uiteindelijke product dat na verdere bewerking zijn toepassing vindt bij kleding, tassen, schoenen en meubels. We zoeken echter de naam voor de kunst- ofte nagemaakte versie van dit product. Onze tip: Guga Baúl

25* Afslanken is niet steeds een leuke bezigheid. Alle dieettoestanden ten spijt levert dit niet steeds het gewenste resultaat. Afvallen en terug bijkomen. Weerom enige kilo'tjes eraf maar dan weerom aan gewicht toenemen. Voorgaande heeft een toepasselijke naam waarbij we verklappen dat de eerste vier letters een speelgoed vormen.

OPLOSSINGEN:

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	Schiftingsvraag:	Tekst:	

Schiftingsvraag: Op zondag 18 december 2022 wordt in Qatar de finale van de wereldbeker voetbal gespeeld. Schat na hoeveel minuten de eerste goal valt (denk eraan...verlengingen zijn mogelijk).

Naam:

voornaam:

Adres: straat:

nr.:

gemeente:

Tel./GSM:

e-mail

OPLOSSINGEN VORIGE KRANT:

Assistente – Ladderwagen – Speenvarken – Jurassic Park – Eeuwwisseling – Nasigoreng – Ontvlambaar – Gippilsof – Exorcist – Els De Schepper – Nationale – Baarle Hertog – Rolling Stones – Onuitstaanbaar – Obi Wan Kenobi – Ditjes en datjes – Jo Vally – Erectiepillen – Zorba de Griek – Opkikkertje – Caoutchouc – Hockeystick – Tahiti – Istanboel

Tekst: Als je nog een broodje zocht is de rustpost al uitverkocht.

Schiftingsvraag: Jeroen Meus gebruikt in totaal, bij de 10 door mij gekozen pastagerechten, 2205 gram kaas.

Winnaar: Met alle vragen juist beantwoord en haar 'straffe' gok van 2055 gram kaas is de winnares

Dhooghe Guiliane. Zij krijgt een dezer haar welverdiende wijn-prijsje toebedeeld.



Wandervereniging Bosgeuzen Voorkempen vzw

Gesticht op 20 oktober 1975 in de Grote Vraaghoeve.

Aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (1006)

Vestigingsadres:

Sint-Jobsteenweg 44
2970 's Gravenwezel (Schilde)

Verschijnt driemaandelijks:

Zevenenzeventigste jaargang - N° 4
oktober-november-december

Redactie:

Johnny Pepermans
Ringlaan 9 bus 9
2170 Merksem
+32 3 646 29 05

Algemeen Secretariaat:

Ronny Roothans
Ruggeveldstraat 95
2110 Wijnegem
+32 477 385 618