



SECRETARIAATSNIEUWS & ALLERLEI

Intussen heeft de lente zijn invloed al dapper laten gelden en heeft het geurige groen samen met nog heel wat andere kleuren zijn intrede gemaakt. Reden genoeg om daar gretig van te genieten. Stapschoentjes aan en rugzakjes met de nodige onmisbare ingrediënten meegesleurd. Want wandelen, stappen, marcheren of flaneren is de boodschap.

Ja, beste Bosgeuzen, ik weet het wel. Het is

intussen quasi een jaar geleden (enkele zomer-zondagen in 2020 te buiten gelaten) dat onze Smidse niet open mocht/kon zijn. Bij het opstellen van dit artikel was er uiteraard, gezien de wisselende Corona-toestand, ook nog geen 100% zekerheid over wat dat 'open zijn' in de nabije toekomst voor ons in petto heeft. Gelieve te duimen zou ik zeggen.

Ik heb in ieder geval begrepen dat nogal wat Bosgeuzen niet echt weten waar onze Smidse nu juist gelegen is. Begrijpelijk wel want die naam vind je nergens op wegwijzers en al evenmin op het lokaal zelf. Dus.... Voor alle duidelijkheid => Smidse = Sint-Jobsteenweg 44, 2970 Schilde.

Toch maar voor de zekerheid hieronder een mini-plannetje. Hopelijk raken jullie er *wegwijs* uit.



OPENINGSUREN SMIDSE:

Zondag 4 april: Intussen hebben de hengelsport-beoefenaars de aprilvissen die ze eventueel aan de haak geslagen zouden hebben al netjes terug in het water gekieperd. Onze Bosgeuzen zullen zich wellicht niet laten vangen. Mocht dit echter toch het geval zijn dan kan je je schaamte in onze Smidse komen wegdrinken. Weg-eten kan ook met een stukje vla of een chipke. (13.00-18.00 uur).

Zondag 25 april: In samenwerking met de Wijtschotduvels van Schoten organiseren de Bosgeuzen in het kader van Vlaanderen Wandelt Lokaal deze eenmalige tocht. De Smidse fungeert dan als rustpost en is derhalve geopend vanaf 08.30 uur. Artikel zie verder.

Zondag 2 mei: Het is algemeen geweten. In mei leggen alle vogels een ei. Als ook jij jouw ei kwijt wil dan kan dat uitstekend in onze Smidse (13.00-18.00 uur). Maar....opgelet....er wordt niet geluld over sport, politiek, godsdienst, vermageringskuren, bierproeverijen, kleding of 'de jeugd van tegenwoordig'. Met andere woorden.....'wandelen' is de enige rubriek die hier aan bod komt.

Zondag 6 juni: Zoals altijd gaan we er vanuit dat het zonnetje stilaan zijn warme gloed ook al wat langer over ons buitenterrasje verspreid. Want keuvelen tussen pot en pint onder weldadige straaltjes is veel leuker dan met een dikke trui of regenjas aan te zitten bibberen (13.00-18.00 uur).

Bovenstaande naargelang de geldende Corona-maatregelen. Onze mails in de gaten houden dus.

KALENDER 2021:



Dit kalender is een overzicht van wat de Bosgeuzen in 2021 zoal in petto hebben voor haar leden. Op latere datum worden wellicht nog activiteiten toegevoegd of aangepast.

Raadpleeg dus steeds jouw krant.

Mochten activiteiten, wegens Corona, worden geschrapt dan zoeken we waar mogelijk naar alternatieven die we je dan zo snel mogelijk per mail bekend maken.

Zaterdag 17 april: Puur Natuur Arendonk. Gratis voor leden. 10 km tocht langs de Hooiput, het Gooiken en doorheen de vallei van de Wamp. Verkorting mogelijk. **Zie artikel verder in de krant.**

Info bij pepermansjohnny2170@gmail.com Hou jouw mails in gaten voor eventuele wijzigingen.

Zondag 25 april: In het kader van **Vlaanderen Wandelt Lokaal: Eigen publieks-organisatie :**

In samenwerking van Bosgeuzen met Wijtschotduvels. Naargelang de gekozen afstand (6/8/11/16/23/28 km) kan je al wandelend genieten van aantrekkelijke plekjes die tussen Schoten en 's Gravenwezel onder jouw schoenzolen komen. **Zie ook artikel verder in de krant.**

Vertrek: Wijklokaal, Schijnparklaan 3, 2900 Schoten tussen 07.00-15.00 uur.

Deelname

GRATIS voor Bosgeuzen. Info: pepermansjohnny2170@gmail.com

Zondag 16 mei: **Eigen publieks-organisatie :** 42^{ste} Consciencetocht.

Met keuze uit 8 afstanden (6/9/12/16/21/26/32/40 km) wandel je over een maximum aan onverharde wegen door het vele groen van de Voorkempen. Onder meer komen 't Groot Kasteel, La Garenne, de Antitankgracht en de Halse bossen in het vizier. **Zie ook artikel verder in de krant.**

Vertrek: Dorpshuis, Kerkstraat 24, 's Gravenwezel tussen 07.30-15.00 uur

Deelname GRATIS voor Bosgeuzen. Info: ronny.roothans@skynet.be

Zondag 23 mei : Busuitstap Omgeving Valkenswaard. Grensgebied België/ Nederland

De Bosgeuzen bieden je hierbij een eigen dagtocht-creatie met combinatie van mogelijke afstanden.

Verwacht je aan 100% natuur bij het Hageven-de Plateaux, de Dommelvallei en de Malpie.

Info: pepermansjohnny2170@gmail.com **Zie ook artikel verder in de krant.**

Zaterdag 12 juni: Afscheidsdrink ter nagedachtenis van Roger Peeters: Smidse: 14.00-18.00 uur.

Zondag 20 juni: !!!! LIJNBUSTOCHT'!!!! (verplaatst van 21 maart). Artikel zie verder in de krant.

Zondag 4 juli => zondag 12 september: Zoektocht (formulieren on-line vanaf 1 juli)

Zondag 11 juli: Bus-uitstap: WRC. Manke Fiel te Mollem.

Zondag 1 augustus: Gratis wandelen voor Bosgeuzen. Amelberga te Zandhoven.

Zondag 15 augustus: Bus-uitstap. Boutersem Wandelt te Boutersem.

Zaterdag 21 augustus: Puur Natuur te Zondereigen (grensgebied België / Nederland).

Zondag 12 september: Haringtocht of Hotdogtocht. Vertrek vanaf Smidse.

Zondag 26 september: Bus-uitstap: Ardennentocht (Nederland omgeving Sint-Geertruid).

Zondag 3 oktober: Gratis wandelen voor Bosgeuzen. WSV Club76 te Westmalle.

Zaterdag 16 oktober: Bal Bosgeuzen: Goorhof te Sint-Job-in't-Goor.

Zaterdag 23 oktober: **Eigen publieks-organisatie :** Fortentocht Borsbeek

Zondag 14 november: **Eigen publieks-organisatie :** Herfsttocht Gooreind

Zaterdag 18 december: Bus-uitstap: Opsinjoorke 'Mechelen in kerstsfeer en in den doenker'.

Zondag 19 december: **Eigen publieks-organisatie :** Donkeredagentocht Schilde

Bieren van de maand: april – mei – juni 2021

April 2021 : Lupulus Brune 8.5 % vol.



De brouwerij Lupulus zag het daglicht in 2004. Oorspronkelijk diende de brouwerij enkel om de aanpalende bistro te bevoorraden, maar al snel werd duidelijk dat Lupulus te bijzonder was om ter plaatse te houden. In 2007 kwam Lupulus blond officieel op de markt, zowel op vat als in de kenmerkende champagneflessen.

Van in het begin was het streefdoel van de brouwers : bier brouwen waar je het respect van de Belgische traditie in proeft, maar dat tegelijk een nieuw en uniek verhaal brengt op vlak van smaak en aroma's. En dit gebrouwen met de meest vooruitstrevende en moderne brouwinstallaties. De brouwerij werd opgericht binnen de omheining van een schitterende Ardense hoeve uit de 19^{de} eeuw, idyllisch gelegen in het groen en omringd door een stroom zuiver en vers water. Dit uitzonderlijk kader kan alleen maar inspirerend werken en zo ontstonden de Lupulus bieren. Een prachtig huwelijk tussen Ardense traditie en hypermoderne brouwtechnologie. Voor de quizzers onder ons : de Latijnse naam voor hop is Humulus Lupulus wat letterlijk vertaald “ kleine nederige wolf” betekent. Vandaar de naam en het logo.

Lupulus is licht donker met mooie heldere reflecties. Het is verschillend van de andere bruine bieren door zijn zachte karakter en lichte citrus van aroma's in de afdronk.

Mei 2021: Karmeliet Triple 8.4 % vol



Deze triple is al voor de 4^{de} keer het bier van de maand. Dit bewijst eens te meer dat de Bosgeuzen goede smaak weten te appreciëren.

Geniet dus ten volle van dit bier waarin behalve gerst ook tarwe en haver zijn verwerkt. Karmeliet is een complex goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder meer door de gebruikte granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en het fruitig karakter (banaan en vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een uitgesproken sinaasappelsmaak om dan mildbitter uit te vloeien.

Juni 2021 : Dulle Griet dubbel 6.5 % vol



Het is een Belgisch-Nederlands bier dat wordt gebrouwen door de Scheldebrouwerij te Meer. De naam verwijst naar de Dulle Griet, een bombarde (kanon) van Gent uit de 15e eeuw. Op het etiket van het bier staat een groot kanon dat gedragen wordt door twee wildemannen. Zij verwijzen naar Bergen op Zoom, de Nederlandse gemeente die twee wildemannen in het wapenschild draagt en waar de oprichters van de brouwerij banden mee hadden. Dulle Griet is een donker bruinrood bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,5%. Het wordt gebrouwen sinds 1999. Oorspronkelijk had het een alcoholpercentage van 8,5%. Rond de periode van de verhuis naar België werd het etiket vernieuwd en het alcoholpercentage verminderd naar 6,5%.

Kunst op onze Smidse

Corona heeft de voorbije maanden ons leven bepaald. Sport- ontspanning- en cultuurbeleving stonden daarbij op een laag pitje. Op vraag van de gemeente Schilde staken de daaraan gerelateerde diensten de handen in elkaar (*red. figuurlijk*) Deze kwamen na heel wat brainstormen tot een wel heel uniek concept dat wij hierbij bondig weergeven.

Kunstenaars van allerlei kunnen residerend in de gemeente Schilde en bij uitbreiding wonend in de randgemeenten werden aangeschreven om deel te nemen aan een kunstwedstrijd. Bedoeling is om op of nabij de lokalen behorende tot verenigingen die gezeteld zijn in de gemeente Schilde /'s Gravenwezel een kunstwerk aan te brengen. Het kunstwerk dient inhoudelijk aan te leunen bij de aard en doelstelling van de vereniging en zou over een periode van twee maanden aanwezig blijven waarna dit dan terug verwijderd wordt.

Er worden voor de desbetreffende periode een fietsroute en twee onderling combineerbare wandelparours uitgetekend waarbij de mogelijkheid geboden wordt om alle aangebrachte werken te bewonderen. Een ideale combinatie dus om in Coronatijd sport, welzijn en cultuur een plaats te geven en bovendien de bevolking tot gezonde ontspanning aan te zetten.

Inmiddels gaven reeds 21 verenigingen hun fiat. Daaronder ook onze wandelclub Bosgeuzen Voorkempen uiteraard omdat wij het een mooi initiatief vonden/vinden. Er zijn evenwel 64 gegadigde kunstenaars die zich voor de wedstrijd inschreven waarvan de jury er dus nog 21 dient te selecteren.

De artiesten zelf konden op voorhand een voorkeur-locatie doorgeven. Drie van hen opteerden voor onze Smidse. Zij dienden vooraf, zoals bepaald in het wedstrijdreglement, een simulatie-voorstelling van het door hen geplande kunstwerk door te geven. (*red. zie scans*).

Opgelet! Van dit ‘voorontwerp’ mag en kan de kunstenaar nog wel gelimiteerd afwijken.

Op woensdag 31 maart zetelt de jury samen en krijgen de 21 hoogst scorende voorstellen hun werkplaats toebedeeld. Daags nadien, op donderdag 1 april dus, wordt het werk aangebracht en dit tussen 13.00-17.00 uur.

Belangrijk hierbij is dat op bewuste donderdag enkel leden van Bosgeuzen Voorkempen de kunstenaar aan het werk kunnen bezig zien en dit mits voorinschrijving (*zie verder*) en op vertoon van hun lidkaart. Tevens bekomen onze leden dan ook een door de artiest(e) getekend replica van het aangebrachte kunstwerk en kunnen zij desgewenst met hem/haar op de foto.





Dit alles wordt volledig door vrijwilligers van de gemeentedienst, naargelang de dan geldende Corona-maatregelen, optimaal en in alle veiligheid geregeld. Mocht onze Smidse eveneens, volgens dezelfde regelgeving, geopend mogen zijn (13.00-17.00 uur) dan kunnen ook alleen onze leden daar voor een natje en droogje terecht.

De pers wordt op maandag 5 april gecommuniceerd en de fiets -en wandeltrajecten gaan in voege vanaf zondag 11 april tot en met vrijdag 11 juni 2021.

**Ter voorinschrijving en voor extra info mailen naar:
pepermansjohnny2170@gmail.com**

**10 'KLASSIEKE' VRAGEN AAN ONZE BOSGEUZEN-
PARCOURS MEESTER TIJDENS DE WANDELING;**

MET 10 'MOGELIJKE' (hmm) BOSGEUS-ANTWOORDEN



Wandelaar: Ik zie een bord met 7 km links en 12 km rechts. Wat moet ik nu eigenlijk doen?

Parcoursmeester: Ik zou rechtdoor gaan. V é é l rustiger.

Wandelaar: Ik zie géén pijlen meer hangen. Wat nu? (1*)

Parcoursmeester: Hoe zit het met jouw broodkrumels?

Wandelaar: Ik zie géén pijlen meer hangen. Wat nu? (2*)

Parcoursmeester: Héél hard HULP roepen lijkt me de verstandigste keuze.

Wandelaar: : Ik zie géén pijlen meer hangen. Wat nu? (3*)

Parcoursmeester: U bent verloren gelopen. Best is gewoonweg beginnen met panikeren.

Wandelaar: Het wordt stilaan donker en ik kan nog amper de pijlen zien.

Parcoursmeester: U kan op de startplaats een zaklantaarn aanschaffen voor 5 euro.

Wandelaar: Ik vertrok voor de 6 km maar zit nu per ongeluk op de 40 km. Wat nu?

Parcoursmeester: Ik zou terugkeren op Uw stappen.

Wandelaar: Ik ben hier in een bos en ben volledig de weg kwijt. Wat moet ik doen?

Parcoursmeester: Als ik morgen de pijlen afhaal en ik kom U tegen dan wijs ik U de weg.

Wandelaar: Ik zie geen wandelaars meer en ik hoor gekraak en geknal. Wat nu?

Parcoursmeester: Ga op de grond liggen. Wij wisten niet wanneer het jachtseizoen begon.

Wandelaar: We staan hier met een groep op een kluitje. De pijlen zijn weg.

Parcoursmeester: Hou het bekende gezegde in gedachten: 'Wie zoekt die vindt'.

Wandelaar: Op de rustpost zijn alle broodjes op en er is geen soep meer. Wat doe ik?

Parcoursmeester: Ik zal U enkele adresjes van sterren-restaurants SMS'en.



**BOSGEUZEN
NODIGEN UIT 2021**

ZATERDAG 17 APRIL 2021
PUUR-NATUUR-TOCHT
te
Arendonk

AFSTAND 10 km (verkorting mogelijk)

Het wordt stilletjes-aan een traditie. Twee keer per jaar trachten we onze Bosgeuzen te vergasten met, voor sommigen soms onbekende, brokjes natuur die ons Vlaanderen rijk zijn. Op zaterdag 17 april trekken we voor de gelegenheid richting Arendonk alwaar we met onze ongebreidelde fantasie, grapje hé, diverse natuurdomeinen en groenzones aan mekaar gelijmd hebben tot een wandeling van een 10-10,5 km. Verkorting is eventueel mogelijk (info ter plaatse).

Op ons natuurparcours komt heel wat fraais onder de bekende wandelzolen. Zo gaan we al dadelijk vanaf onze start “De Hooiput” in, een vrij jong natuurreservaat in eigendom en beheer van de Wielewaal vzw. Genetisch behoort de Hooiput eigenlijk tot de Postelse Moeren maar door de aanleg van het kanaal Dessel-Schoten raakte het hiervan geïsoleerd.

Denken we uiteraard ook aan Het Goorken wat zoveel als ‘moerassig beekdal’ betekent. Samen met de Lokkerse Dammen en de Rode Del maakte dit deel uit, voor de aanleg van het Kanaal Dessel-Schoten, van een grensoverschrijdend moerasgebied in de vallei van de Wamp, een kronkelende beek die tijdens onze tocht een hoofdrol krijgt toebedeeld. Je ziet er zowel laagveen, heide en rietlanden als open water, wilgen- en gagelstruiken. Verschillende dieren vinden er een veilig nest, zoals het zeldzame heideblauwtje, de alpenwatersalamander, de blauwborst en de waterspitsmuis. Te spotten vanop de uitkijktoren of vanuit de vogelkijkhut. Gallowayrunderen en paarden zorgen voor de nodige begrazing en met wat geluk vangen we er een glimp van op.

En, hoe kan het ook anders voor onze lieve Bosgeuzen, we voorzien zowat halverwege een ruststop in De Met, een cafeeke met terras pal in het centrum van Arendonk. Hiertoe trotseren (hmm) we weliswaar enige auto-arme wijkjes maar.....verrassen we jullie al doende met achter- en tussenpaadjes die op lokale gemeente-plannen doorgaans niet terug te vinden zijn. Daarbij komt na die weldadige stop ook nog het gemeentepark aan bod met, toch onverwacht, een kronkelend planken-pad over een moerassig gebied. Kortom, wees van de partij en trek er samen met ons op uit voor een toffe natuurtocht.

Afspraak: ‘t Paradijs, Moerenstraat 81, 2370 Arendonk

Open vanaf 10.30 uur. Snacks verkrijgbaar maar **picknick toegelaten.**

Vertrek: wandeling: 12.30 uur

Rustpauze: Halverwege bij café De Met te Arendonk.

Deelname: GRATIS **Inschrijving:** Niet vereist.

Info: J. Pepermans (03/6462905) pepermansjohnny2170@gmail.com
www.bosgeuzen.be Bosgeuzenkrant

Opgelet! Deze tocht kan enkel plaatsvinden indien eventuele nog geldende Corona-regels van die orde zijn dat dit mogelijk is.

Herman, Marc, Johnny



Vlaanderen Wandelt LOKAAL

25.04.2021

#iedereenwandelt

WIJTSCHOTDUVELS EN BOSGEUZEN NODIGEN JE UIT OP ZONDAG 25 APRIL OP HUN WANDELTOCHT TE SCHOTEN



AFSTANDEN

6/8/11/16/23/28KM

Gevarieerde tocht met veel lentegroen in Schoten en 's Gravenwezel met onder meer 't Wijtschot, Lindenhof en langs La Garenne. Natuur bij de Schijn-vallei en Antitankgracht. Cultuur-historische bezienswaardigheden zoals het Kattenhof, 't Groot Kasteel en Belvédère.

Naam Organisatie: VLAANDEREN WANDEL T LOKAAL

Organiserende clubs: Samenwerking: Wijtschotduvels (1054) en Bosgeuzen Voorkempen (1006)

Startzaal: Wijklokaal, Schijnparklaan 3, 2900 Schoten

Inschrijving: 07.00 – 15.00 uur Laatste aankomsttijd: 17.00 uur

Deelname: Leden: €1,5 Niet-leden: €2,5 Leden van Wijtschotduvels en Bosgeuzen: **Gratis**

Afstanden: 6 / 8 / 11 / 16 / 23 / 28 km

Openbaar vervoer: De Lijn: 620 / 621 (halte Venstraat) 610 (halte Lindenlei)

Info: Algemene info: Chris Vandenbussche.

Tel.: 03/658 40 74 E-mail: christiaan.vandenbussche@pandora.be

Info parcours: Johnny Pepermans.

Tel.: 03/646 29 05 E-mail: pepermansjohnny2170@gmail.com

www.bosgeuzen.be

www.wijtschotduvels.be

www.wandelsportvlaanderen.be

<https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/details/tocht/109616>

VLAANDEREN WANDELT LOKAAL ZONDAG 25 APRIL 2021

De laatste zondag van april binden een massa wandelaars traditioneel hun stapschoenen aan voor **VLAANDEREN WANDELT**. Ook dit jaar, en dit **zondag 25 april**, zal het wellicht niet anders zijn, al heeft Wandelsport Vlaanderen vzw voor 2021 wel een heel bijzonder initiatief in petto.

Onder het motto **#iedereenwandelt** zal immers een overkoepelende organisatie doorgaan onder de naam **VLAANDEREN WANDELT LOKAAL**. Het concept is heel eenvoudig. Vlaanderen massaal aan het wandelen krijgen bij al de plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. Waard hierbij te vermelden is zeker dat Wandelsport Vlaanderen de aangesloten clubs aanmoedigde om, daar waar mogelijk, met elkaar samen te werken.

Begrijpelijk, gezien de aanhoudende Covid-perikelen, is het niet de bedoeling om er een massa-evenement van te maken waarbij men dan, bij wijze van spreken, over de koppen kan lopen. Eerder dus een lokaal bewegwijzerd wandelinitiatief voor de eigen clubleden en de lokale bevolking uit de omgeving. Alleszins is het uitgangspunt dat zowel de occasionele wandelaar als de fervente lange-afstand-wandelaar volop aan zijn/haar trekken kan komen.

Uiteraard dient er rekening gehouden te worden met de Covid-situatie. Bij het neerpennen van deze woorden is het nog steeds onduidelijk of Vlaanderen Wandelt Lokaal op zondag 25 april 2021 effectief kan doorgaan. Toch gaan we ervan uit dat eind april wel iets mogelijk zal zijn. En dat wandelliefhebbers, al dan niet lid van een wandelclub, eindelijk de kans krijgen om op stap te gaan vanuit een startzaal met inschrijving, scanning en afstempeling. Lokaal, (her)ontdekken en genieten waarbij **#iedereen wandelt** op zondag 25 april 2021 dan ook de voornaamste betrachting is.

Onze primeur: Bosgeuzen Voorkempen ('s Gravenwezel) en **Wijtschotduvels** (Schoten) sloegen hiertoe hun handen (en voeten) in elkaar om samen een wandelorganisatie op touw te zetten. Een unieke gebeurtenis in de historiek van beide clubs. Het komt er bij deze op neer dat Corona-veilige inschrijving, verzorgen van rustposten, uitstippelen en bewegwijzering van wandelparcours, eventuele catering, aanvragen naar gemeentes, publiciteit en promotie, contact met Wandelsport Vlaanderen en nog zoveel meer door de twee clubs gezamenlijk worden voorbereid en afgewerkt. Helemaal niet vanzelfsprekend dus maar we zijn meer dan positief gericht om het hele 'boeltje' tot een goed resultaat te brengen.

Nu jullie nog. Geef de boodschap ook door aan familie, vrienden en kennissen en wees van de partij op 25 april. De Wijtschotduvels en Bosgeuzen zullen alle wandelliefhebbers zeker van harte welkom heten.

Naam Organisatie: VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

Organiserende clubs: Samenwerking: Wijtschotduvels (1054) en Bosgeuzen Voorkempen (1006)

Startzaal: Wijklokaal, Schijnparklaan 3, 2900 Schoten

Inschrijving: 07.00 – 15.00 uur Laatste aankomsttijd: 17.00 uur

Deelname: Leden: €1,5 Niet-leden: €2,5 Leden van Wijtschotduvels en Bosgeuzen: **Gratis**

Afstanden: 6 / 8 / 11 / 16 / 23 / 28 km

Openbaar vervoer: De Lijn: 620 / 621 (halte Venstraat) 610 (halte Lindenlei)

Info: Algemene info: Chris Vandenbussche.

Tel.: 03/658 40 74 E-mail: christiaan.vandenbussche@pandora.be

Info parcours: Johnny Pepermans.

Tel.: 03/646 29 05 E-mail: pepermansjohnny2170@gmail.com

www.bosgeuzen.be

www.wijtschotduvels.be

www.wandelsportvlaanderen.be

<https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/details/tocht/109616>

VLAANDEREN WANDELT LOLKAAL : WANDELINFO

Naargelang de gekozen afstand maak je kennis met verscheidene natuurgebieden en een diversiteit aan bezienswaardig cultuur-historisch erfgoed. Hierbij daarover enige info.

Gemeentepark Schoten:

Dit 40 ha grote park werd aangelegd in de jaren '60 en ligt ten einde van de Kasteeldreef. Daardoor is het een mix van culturele, sportieve en recreatieve zones. Gezien de vele mogelijkheden is het niet verwonderlijk dat het park, ook buiten Schoten, een populair gegeven vormt. Wijd en zijd alleszins bekend vanwege het Wereldfestival van Folklore dat hier jaarlijks plaatsvindt. Van een prachtig kasteel (in gebruik als cultuurcentrum) en bijhorende vijver tot voetbalvelden, een hertenpark en een speeltuin. Naast bijenvriendelijke aanplantingen, krijg je er veel zangvogels te zien in de gemengde hagen en struiken. Er zijn ook kleine poelen die worden gevoed door enkele grachten en daarin komen niet alleen zeldzame planten voor, maar ook tientallen libellen en kruipende dieren. Opmerkelijk is de ecologische vijver met drijvende planteneilanden en mooie oevervegetatie.

't Velt

Deze vereniging, gezeteld aan de Sluizenstraat, gericht op ecologisch leven en tuinieren(VELT) telt in Schoten 130 leden en beheert een gemeenschappelijke tuin van 6000 vierkante meter. Het complex heeft een boomgaard, een schooltuintje, een kruidentuin en 45 moestuintjes die bewerkt worden door 50-tal tuinders. Schapen houden het gras kort en een bijenhotel zorgt mee voor een gezond biologisch evenwicht op het terrein.

Ecotuin

Al is de oppervlakte van de Ecotuin weliswaar gering toch zal hij bij de wandelaars beslist gewaardeerd worden gezien zijn natuurlijke vijver, hooilandjes, insectenkasten en een bijenhal.

Het Wijtschot:

In het zuidoosten van Schoten, vlak bij de grens met Wijnegem ligt 'Het Wijtschot'. Groot kan je het niet noemen, maar afwisselend zeker wel!

Tussen de jonge eiken, lindes en andere inheemse boomsoorten duiken er talrijke bessenstruiken op. Het jonge bos is de ideale uitvalsbasis voor de vele zangvogels die het gebied rijk is.

Als de weg bergop loopt, komen we in een hele andere biotoop terecht. De grond is hier arm, maar kalkrijk. Dit is het resultaat van zandopspuitingen, voor het graven van een nieuwe sluis, en zandwinning. Het gebied is dus nog in volle ontwikkeling.

In het laagste gedeelte van het gebied vinden we een ondiepe waterpartij. Hierin bevinden zich zeldzame kranswieren en sieraalgen. Rondom de waterpartijen vinden we een ruigtegebied.

Klooster De Villers:

Gelegen in omwaterd domein afgezet met rododendrons midden in villawijk Schotenhof.

Eertijds was het een succursaal van de cisterciënzerabdij van Villers die van 1160 tot aan de Franse Revolutie de helft van het grondgebied Schoten als allodium bezat.

La Garenne:

Wandelaars flaneren langsheen het prachtige en imposante Schotense privaat domein Botermelck-La Garenne dat met zijn 450 ha groot grenst aan Sint-Job en 's Gravenwezel. Het is daarmee het meest imposante natuurgebied van de omgeving en is daarom wellicht reeds door veel mensen gekend. In La Garenne treft men vooral het algemene reewild aan. Maar ook damhert, edelhert en everzwijn kan men er tegenkomen.

Antitankgracht:

(ook wel het Antitankkanaal genoemd) is een kunstmatige waterloop die een grote kwartcirkel vormt (van noord tot oost) rond de stad Antwerpen. De gracht heeft een lengte van ongeveer 33 km en is ten minste 6 meter breed.

Ze verbindt de Schelde ter hoogte van Berendrecht met het Albertkanaal in Oelegem. De gracht werd aangelegd tussen 1937 en 1939 met de bedoeling vijandelijke (Duitse) tanks en ander rollend materieel te stoppen vooraleer ze Antwerpen konden bereiken. Overigens speelde de antitankgracht daarbij geen rol van betekenis wegens voorbijgestreefd toen de werken eenmaal voltooid waren. Ondertussen is de Antitankgracht geëvolueerd naar een groots natuurverbindingsgebied dat dieren en planten tussen die gebieden mogelijk maakt en waar men zeldzame fauna en flora aantreft.

Catershof of Kattenhof:

Eertijds bewoond door baron Pierre de Caters, wijd en zijd bekend omdat deze zijn sporen verdiende als luchtvaartpionier. Hij was trouwens de eerste Belgische piloot ooit. Buiten is het Kattenhof (deze naam bestond al vóór de familie de Caters er intrek nam) omringd door een vijver, een moestuin, weilanden bossen én een wijngaard. Op de wandeltocht heb je een prachtig zicht op het centraal gelegen kasteel en de aangrenzende gebouwen.

Smidse:

Natuurlijk hoort de Smidse, lokaal van wandelclub Bosgeuzen, thuis in het rijtje van bezienswaardigheden. Zoals de naam doet vermoeden was het eertijds een smidse waar onder meer de paarden van de kasteelheer en diens gevolg beslagen werden. Tegenover de Smidse ligt het geklasseerde Ter Brakken en de Kapel van de Overbuur. Deze Onze-Lieve-Vrouw-kapel was oorspronkelijk een bij het Groot Kasteel horende bakoven. In de onmiddellijke nabijheid komen ook enige hoeves aan bod die de tand des tijds voortreffelijk doorstaan hebben.

Groot Kasteel:

Het postkaart-ogende kasteel van 's-Gravenwezel heeft een dubbele omwalling en stamt uit de 13e eeuw. Het was de residentie van de Graven de Woutere. Hierdoor kreeg de oorspronkelijke gemeentenaam Wesel of Wesele, de toevoeging (de)'s Graven. In de 14e eeuw werden twee imposante ronde hoektorens bijgebouwd, waarvan er één bewaard bleef. Zowel de oost- als noordgevel zijn opgetrokken in gotische stijl. Het poortgebouw werd in de barokperiode toegevoegd. Kort daarna werd het kasteel grondig herbouwd van een "waterburcht" naar een voor die tijd modern residentie-kasteel, onder leiding van architect Jan Pieter van Bourscheidt de Jonge. Nu in eigendom van Axel Vervoordt, vermaard antiquair.

Hof Ter Linden:

Hof Ter Linden is een kasteeldomein van 88 ha. Het is weliswaar privaat eigendom maar het bos is toegankelijk voor publiek. Het kasteel zelf is net zoals het grote kasteel te 's Gravenwezel, onverbrekkelijk verbonden met de adellijke familie Gillès de Pélichy en vormt dus een belangrijke schakel in de geschiedenis van de streek. Bovendien bevond zich op het domein met de eeuwenoude bomen en grachten, het prestigieuze 'hof van plaisantie' ("Château Terlinden") gebouwd en uitgebreid door kapitaalkrachtige families. Alleszins mag deze brok natuur terecht beschouwd worden als dé groene buffer tussen Schilde en Schoten. Smalle paden en brede boslanen wisselen elkaar af. Geniet van de mooie eiken-en beukendreven.

Kasteel Belvédère

Hoeve Kijckuit of Belvédère te Wijnegem veranderde sinds de 17de eeuw geregeld van eigenaar en is sinds 1769 in bezit van de familie van Havre die het oude hof van plaisantie liet afbreken om er een nieuw gebouw op te trekken. Zij hebben het eigendom ook vergroot met landerijen, weiden en bossen. In de 19de eeuw hebben ze het gebouw opnieuw volledig verbouwd naar de heersende bouw trends.



BOSGEUZEN NODIGEN UIT

Zondag 16 mei 2021

's Gravenwezel (Schilde)

42ste Consciencetocht

6 / 9 / 12 / 16 / 21 / 26 / 32 / 40 km

Natuurgerichte tocht over een maximum aan onverharde wegen. 't Groot Kasteel, 't Kattenhof, de Antitankgracht en La Garenne komen in't vizier. Paadjes doorheen de Begijnen-en Halse bossen.

Organisatie: Wandelclub Bosgeuzen Voorkempen vzw. (1006).

Start: Feestzaal De Caters, Kerkstraat 24, 2970 's Gravenwezel

Inschrijving: 07.30 - 15.00 uur

Deelname: Leden van wandelclubs: €1,50 niet-leden: €2,00

Leden van wandelclub Bosgeuzen: **Gratis**

Openbaar Vervoer: De Lijn 610 => afstappen halte Oudaen

Info: Ronny Roothans: Tel.: +32(0)3 353 29 71 / GSM: +32(0)477 38 56 18

E-mail: ronny.roothans@skynet.be

Zie ook: www.bosgeuzen.be

Bosgeuzenkrant

Zondag 16 mei 2021 's Gravenwezel (Schilde)
42ste Consciencetocht
6 / 9 / 12 / 16 / 21 / 26 / 32 / 40 km

De Consciencetocht van wandelclub De Bosgeuzen Voorkepen is op 16 mei reeds aan haar 42^{ste} editie toe. Maar ook nu heeft het parcours weer heel wat wandelverrassingen in petto. Bovendien wordt er met een keuze uit 8 afstanden voor ieder wat wils geboden.

Het **6-9-16 km.** – parcours loopt over achtersteegjes, langsheen het voormalig Hof van Van de Werve - Ulens de Schooten, via smalle paardenwegeltjes, kerkepaadjes en boslanen naar het clubhuis van de Bosgeuzen, een voormalige smidse, om even te genieten van een welverdiende rustpauze.

Nadien langsheen het postkaart-ogende Groot Kasteel van 's Gravenwezel, waar zij gezelschap krijgen van de **12 km.**-route, richting Caterstraatje. Daar gaan de 6-km.-stappers hun eigen weg door het bos om, flanerend langsheen het Kattenhof (Catershof), de aankomst te bereiken.

De 9-12-16 km. –wandelaars doen er nog een wandelschepje bovenop. Zij kiezen voor de prachtige natuur naast de Hofbeek en de Antitankgracht. De 9 km. draait af en gaat via een prachtig, kronkelend natuurpad langsheen domein La Garenne om vervolgens in te pikken bij de 6 km.-collega's.

Voor 12 en 16 lonkt de Rinkvengolf en de Koeistraat die hen naar St.-Job in 't Goor brengt. Hier onderneemt de 16 km. een extra mini-expeditie langs domein Kristus Koning en door natuurpark De Poppelaer, een geklasseerd gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde. De 21-26-32-40 km. vervoegt hier de 16 km. en, iets verder, de 12 km. De 6 routes trekken dan via de Hoeveweg en bospartijen naar hun rustpost. Voor de 16 en 40 km. wordt dat de Schuttersgilde St.-Joris terwijl de 12-21-26-32 zich te rusten zetten in Duivenlokaal De Padvinders.

Nadien brengt een fraai bospad en de met rododendrons bezaaide Nieuwgoeddreef hen bij de Antitankgracht en de 9 km. route van waaraf ze een gelijk parcours stappen naar de aankomst toe.

De **21-26-32-40 km.-** wandelaars hebben natuurlijk, alvorens zij bij de 16 km. inpikken al heel wat kilometertjes onder het stapschoeisel. Reeds vanaf de start trekken ze via een ander traject naar het Groot Kasteel van 's Gravenwezel. Daar nemen ze resoluut afscheid van de 'kleinere' routes. Het mooie Schildewandelpad langs de hofgracht van het kasteel brengt hen, via het domein der Paters van Scheut, naar het Picardiëbos. Een uniek brokje natuur met smalle paadjes, beek-oversteekjes en onvermoede kronkelwegeltjes liggen in het verschiet. Nadien, via bosdreven naar de Antitankgracht, bekend om de huisvesting van een diversiteit van fauna en flora.

De 21 km. neemt dan, voor even, afscheid terwijl de overige afstanden naar visclub De Zonnebaars trekken. Hun eerste rustpost met uitzicht op de Schans van Schilde. Een panorama-landweg en het Breeveldpad langs de Kleine Beek brengt hen terug bij de Antitankgracht alwaar de 26 km.-stappers het voor bekeken houden. De 32 –en 40 km.-globetrotters versagen niet. Het vele lentegroen brengt hen naar rustpost de Lievekenshoeve.

Van hieruit ondernemen de 40 km. een stevige lus. Géén kilometerklopperij over asfalt of beton. Wel een eigenzinnige aaneenschakeling van veld-en bospartijen met de Halse Bossen als hoofdingrediënt.

Teruggekomen in de Lievekenshoeve is uitblazen aan de orde. Dan samen met de 32 km. op weg door een waaier van natuurpartijen. Tal van onverwachte paadjes zijn aan de orde waarbij het Drijhoeksbos uitgebreid wordt verkend. Verbreederen met de 26 km. en later met de 21 km. om samen via jaagpad en weiwegels richting manege Brabo, de volgende rustpost, te trekken.

Het parcours vervolgt langsheen een uitgestrekt bosgebied en de immense aanplantingszone van Torfheide. Flaneren over een fraaie bosdreef langs Het Kamp om tenslotte na smalle, kronkelde boswegeltjes en verscholen mini-veldpaadjes bij domein De Poppelaer terecht te komen alwaar zij inpikken bij de 16 km.stappers en samen met hen het parcours vervolgen zoals voorheen beschreven.

Info: Ronny Roothans: Tel.: +32(0)3 353 29 71 / GSM: +32(0)477 38 56 18
E-mail: ronny.roothans@skynet.be



Naar jaarlijkse traditie volgt een week na onze Consciencetocht onze mei-bus-uitstap waartoe we ook dit keer een eigen-creatie-wandeltocht in mekaar gebokst hebben. Meer bepaald zoeken we het op zondag 23 mei in de natuurgebieden op de grensstreek België / Nederland. Een dik uurtje tuffen brengt ons bij het **bezoekerscentrum Hageven**, waar we even onderuitzakken voor een koffie / thee en een kleine eetbare verrassing. Deze Natuurpuntlocatie is trouwens het ideaal startpunt voor onze tocht gezien het de ultieme toegangspoort tot een grote lap natuur vormt. Gelegen in een groene uithoek van Limburg vinden we er immers het **Hageven - de Plateaux**. Een grensoverschrijdende oase van heide, vennen, bossen en graslanden, waar de Dommel zich een weg baant langs het prachtige natuurlandschap. De Plateaux is bekend om zijn unieke vloeivelden. De bloemenpracht met o.a. brede orchis en herfsttijloos is hier een streling voor het oog.

Na het kort vertoeven trekken we rechtstreeks op stap. Je hebt dan de keuze uit **5 / 7 of 12 km**. De twee kortste routes belanden dan na verkenning van de uitgebreide natuurpracht bij onze bus waarna deze (met chauffeur hé) hen naar onze picknickplaats, Woeste Hoeve in Borkel & Schaft (Nederland), brengt. Het **12 km-traject** krijgt er dus nog een stevige extra onder de schoenzolen bij. Onze globetrotters komen na afscheid van hun Bosgeuzen-collega's terug bij de Dommel terecht en wagen zich op een eerder avontuurlijke wijze en dit met een schare aan overstapjes en wei-oversteekjes aan de voortzetting van de tocht zodat ook zij in Borkel & Schaft aanbellen.

Na het verorberen van onze bokes (**picknick dus niet vergeten hé**) trekken we weerom op stap. Ook nu kan je kiezen welke afstand je het beste ligt.

Ga je voor de 4 km dan kom je na een fraaie natuurminnende tocht bij onze bus terecht en rijdt je stante pede naar de eindbestemming, de Venbergse Molen, waar je jezelf desgewenst kan verwennen met een natje en een droogje in afwachting van de overige Bosgeuzen. We voorzien daartoe ook nog een 7 of 10 km route. De grootste route neemt een stukje van de 4 km mee en wijkt dan, net zoals de 7 km-stappers, af om de Malpie in te draaien. Een bosrijke wandeling neemt hen mee via aangename groen-paden en zandwegeltjes doorheen bos en heide, langs het groot Malpieven en met als extraatje tussendoor een leuk knuppelpad over een ander ven en een stukje stuifduinen. Een schitterende, gevarieerde wandeling door een natuurgebied van meer dan 400 hectare dat echt wel de moeite waard is om door onze Bosgeuzen ontdekt te worden!

Deelname: Leden: €10 Niet-Leden: €15 (indien plaats beschikbaar)

Inschrijven: Eerst telefoontje of mailen naar Ronny Roothans
(03/3532971)(0477/385618)(ronny.roothans@skynet.be)

Na OK => storten op rekening Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590

Info: J. Pepermans: (03/6462905)(pepermansjohnny2170@gmail.com)

Bosgeuzenkrant

www.bosgeuzen.be

Oppikuren:

07.30 uur:

Muziekacademie,

Turnhoutsebaan Schilde

07.45 uur:

Kerk 's Gravenwezel

!!Belangrijk!! Indien je ingeschreven bent en betaald hebt maar *toch* niet van de partij kan zijn gelieve dan niet na te laten om Ronny Roothans hiervan op de hoogte te brengen. Alvast dank !!



Ja, beste Bosgeuzen.....het feit dat je dit artikel leest is het onomstotelijk bewijs dat het weeral bijna een jaar geleden is dat Corona zijn intrede in ons Belgenlandje deed. De toen in april (2020) geplande lijnbustocht kon derhalve niet plaatsvinden. Ook in maart 2021 gooiden Corona roet in het eten. Derhalve verplaatsten we deze activiteit naar **zondag 20 juni 2021**. Daarbij hopen we dat de Smidse als startplaats mag open zijn alsook mogelijke rustposten tijdens de tocht. En....dat we uiteraard onze 'bus' kunnen inschakelen. Mocht dit alles om bekende redenen weerom niet mogelijk zijn dan voorzien we een alternatief of verschuiven de tocht naar latere datum. Voor prachtig weer zorgen ook nog wel.

Toch even, voor de vers-bakken Bosgeuzen die nog geen lijnbustocht mochten meegemaakt hebben, in 't kort hoe dit in zijn werk gaat. Vanaf de Smidse vertrekt onze bus, speciaal besteld voor deze unieke jaarlijkse Bosgeuzen-organisatie, die de wandelaars op een door hen gekozen afstand dropt (zie onderaan). Met behulp van een zeer gedetailleerde routebeschrijving wandelen zij aan eigen tempo terug Smidse-waarts. De routes zijn zo ontworpen dat er onderweg op zeer regelmatige basis 'gerust' kan worden (cafeeke, clubhuis, taveerne, enz.). Die rustplaatsen worden mee in de te stappen tekst opgenomen.

Wat de afstanden betreft kan je dit jaar kiezen uit **6-10-15-19-23-30 km**

Even overlopen wat je onderweg zoal te zien en te stappen kan krijgen:

De 23 en 30 km. wordt nabij het Klein Schietveld gedropt. De **30 km**-globetrotters krijgen hier een extra lus over kronkelende bospaadjes, langs vennetjes van allerlei kunnen en over stukjes onbedorven heide.

Zij verbroederen met hun **23 km**-collega's en gaan samen gezwind richting het Fort van Brasschaat. Geflankeerd door de Antitankgracht trekken zij verder op stap. Even enige onverwachte en onbekende maar niet onbeminde zig-zagjes en achterpaadjes zodat zij wat later de **19 km-wandelaars** mee op sleeptouw nemen. Die laten het natuurlijk evenmin aan hun wandel-hartje komen en genieten mee van natuurdomein Den Inslag om vervolgens de alomgekende Mick met het al even bejubelde Mikerf te bereiken. Ook hier kunnen onze Bosgeuzen even onderuit zakken (wat reeds daarvoor al mogelijk was hoor) of vertoeven tussen de hoeve-diertjes alvorens zich verder aan de lijnbustocht te wagen. In het domein zelf kozen we voor een minder voor de hand liggend traject maar natuurlijk hoort het Mikhof en bijhorende kasteelvijver tot de vaste ingrediënten. Dan pikken de Bosgeuzen in die zich lieten droppen op **15 km**. van de thuisbasis. Via boswegels en het Antitank-jaagpad komen zij bij de E-10-plas terecht. Een amper benut pad rondom de vijver komt hierbij onder de stapschoenen en brengt de stappers resoluut naar Schotenvaart. Na een eventuele rustpauze is kort flaneren naast de Schotenvaart aan de orde. Dit geldt trouwens ook voor de **10 km** die vanaf hier eveneens van de partij is. De Antitankgracht blijft even de compagnon maar niet voor lang want autoloze straatjes en tussenpaadjes voeren de stappers dan naar Sint-Job. Welkom aan de **6 km** want die vertrekt hier. Een prachtige Hoeveweg, bospaden langsheen de Rinkvangolf, de met rododendrons bezaaide Nieuwgoeddreef en voorbij La Garenne gaat het dan. Vooraleer bij 't Groot Kasteel en dus bijna bij onze Smidse aan te landen komt het Kattenhof nog in het vizier en.....word je een quasi nooit bewandeld pad opgestuurd. **!!Maar....troost je alvast....dit pad wordt vooraf gepijld (wat we trouwens dit jaar ook zullen doen bij andere moeilijker passages of waar eventueel twijfel mogelijk zou kunnen zijn)!!**

!!! DEELNAME AAN ONZE LIJNBUSTOCHT IS GRATIS.

VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET EN IEDEREEN IS WELKOM !!!

Mogelijke opstapuren telkens aan onze Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, 2970 's Gravenwezel

Pendel 1: 08.00 uur : 19 / 23 / 30 km

Pendel 2: 10.00 uur : 19 / 15 / 10 km

Pendel 3: 11.30 uur : 15 / 10 / 6 km

Pendel 4: 13.00 uur : 10 / 6 km



En.....nadien...
De lekkerste beuling met appelmoes en brood
en dit aan wandelvriendelijke Bosgeuzen-prijs

Info: www.bosgeuzen.be

Ronny Roothans:

(03/3532971)(0477/385618) ronny.roothans@skynet.be

Pepermans Johnny:

(03/6462905) pepermansjohnny2170@gmail.com

OVER WANDELSTOKKEN GESPROKEN

Toen ik laatst in onze Smidse adresetiketten op de nog maagdelijke Bosgeuzenkrantjes aan het aanbrenge was viel mijn oog op de fraaie wandelstokken die samen met andere items aan ons clubhuisje haar karakteristieke look bezorgen. Natuurlijk moest ik daarbij aan wijlen Roger Peeters denken. Een stafkaart en zijn unieke wandelstok behoorden tot zijn vaste uitrusting. Of toch op zijn minst, zoals ik op foto's gezien heb, bij wandelvakanties in Oostenrijk en op de Bosgeuzen-pelgrimstocht naar Compostella. Trouwens ook nog tal van andere Bosgeuzen-figuren gebruikten de 'wandelstok' en dit niet alleen als steun maar tevens om zich een weg te banen door overgroeide paadjes of om vervelende muggen weg te slaan. Onwillekeurig schoot mij tevens het bekende raadseltje te binnen dat men ons als kind voorlegde: wat loopt er 's morgens op vier benen, 's middags op twee en 's avonds op drie? Juist, de mens.

Voorgaande overpeinzend...hoe kan het anders hé...bracht me tot het schrijven van dit artikeltje.

Het gebruik van een wandelstok is zo oud als de mens zelf. In een Franse grot vonden archeologen gefossiliseerde voetsporen met naast elke voetafdruk een kleine ronde indruk. Hoogstwaarschijnlijk die van een stok die onze voorouders gebruikten als hulpmiddel op moeilijk terrein of als wapen om zich te verdedigen. Gebruikt als verdedigingsmiddel en als steun op een moeilijk begaanbare weg of om vruchten van de bomen te slaan had de stok een meervoudig gebruik.

Stilaan is men de stok gaan bewerken, deels met eigendomskenmerken, deels meer functioneel. We denken hierbij aan de grootte, de sterkte en de houtsoort. Later pronkte de bourgeoisie er met haar grandeur mee en de edellieden verwerkten er hun wapenschild in. In de handen van geestelijken en koningen werd het een machtssymbool: de staf van de bisschop en de scepter van gekroonde hoofden. In de 17e eeuw wordt de wandelstok een echt modeverschijnsel, een soort van statussymbool. Iedereen die zich respecteerde bezat er minstens één. Bekende juweliërs vervaardigden luxe wandelstokken uit kostbare houtsoorten en andere materialen. Ze waren vaak versierd met een zilveren of gouden handvat en met halfedelstenen ingelegd.

Vanaf de 18e eeuw krijgen de stokken meerdere toepassingen. Zo waren er wandelstokken met een sabel erin. In de 19e eeuw, toen Jan met de pet meneer de baron na-aapte, verschenen de meest onverwachte 'gadgets'. Men kan spreken van de hoogconjunctuur van de wandelstok. Allerlei materialen en talloze houtsoorten worden gebruikt. Buiten ijzer, koper, zilver en goud werd leder, glas, hoorn, ivoor en walvisbeen benut. Ook werden er gemaakt waarmee men absoluut geen steun had: een wandelstok vervaardigd van opgerold krantenpapier of van opeen gekleefde ringetjes.

De wandelstok had in sommige families ook een symbolische betekenis. Als een oude, doodzieke vader zijn stok doorgaf aan een van zijn kinderen betekende dit dat deze de verantwoordelijkheid over de familie kreeg. Voor velen een zware taak. Een belangrijke toepassing van de wandelstok was de gevechtsstok. Sommige exemplaren waren echt gevaarlijk. Zo werd in 1882 de "duivelachtige" ontworpen, een stok die voorzien was van negen puntige stekels die in een oogwenk konden ingetrokken worden. In 1908 verscheen de "geduchte", een wandelstok met intrekbare haken. Het waren verschrikkelijke wapens. Tijdens de Belle Epoque was het boksen in Frankrijk enorm populair. De boks-instructeurs gaven echter ook training in schermen met de wandelstok. Deze discipline stond zelfs op het programma van vele militaire academies. Omstreeks 1930 verdween hier de stok. Men kan wandelstokken ook indelen volgens hun bestemming. Zo zijn er die speciaal voor rokers werden gemaakt, voorzien van aansteker, snuifdoos, tabak of sigaretten. Er waren er ook met wapens: een revolver, sabel, dolk of een gummiknuppel. Er werd een wandelstok gemaakt met een fluit voor de inhuldiging van de Eiffeltoren in 1889. Ook zijn er bestemd voor dames, stokken voorzien van parfum, poeder, een kam, een waaier.

En voor de dorstigen waren er stokken met een ingebouwde drankvoorziening. Een geweldig idee voor onze Bosgeuzen natuurlijk. Dus pluisde ik verder op het internet om daarover iets meer te weten te komen. Zo vond ik onderstaande tekst afkomstig van iemand die in zijn grootvaders collectie, gericht op wijn en andere geestrijke dranken, een wandelstok ontdekte. Wat die wandelstok in die verzameling deed stelde hem voor een raadsel.

Hij schrijft het volgende:*Bij nader onderzoek bleek ik de koperen knop af te kunnen schroeven. De stok was aan de bovenzijde hol en verborg een glaasje van 5,6 cm met een diameter van 1,7 cm en 05 gram zwaar, helaas met een chipje uit de voet. Daarna was het de beurt aan de metalen band, die gemakkelijker losdraaide. Uit de schacht kwam een lang smal flesje van cm 38,7 cm met een diameter van 1,4 cm en een*

gewicht van 35 gram. Het kurkje om af te sluiten ontbrak. De inhoud van 50 cc duidt er op dat het voor sterke drank was bedoeld, want met zo weinig wijn komt de dorstige wandelaar niet ver.....

Sommige wandelstokken gingen generaties mee. Elke nieuwe bezitter gaf er een persoonlijk tintje aan. Zo vertegenwoordigen ze dan ook een stuk familiegeschiedenis en worden ze met veel zorg en liefde gekoesterd. Men vond combinaties in overvloed. Zo waren stokken met schrijfgierief te koop, met waterverf en penseel, met dobbelstenen, met aansteker en kaars. Zelfs een stok met verrekijker, een soort 'longue-vue', kwam op de markt. Ook verschenen er glazen wandelstokken die meestal van Belgische makelij waren. De vele glasblazerijen in Wallonië hebben fraaie exemplaren voortgebracht. Enig in de wereld is de reglementaire wandelstok uit 1852 voor de Belgische brievenbestellers. Hij was gecombineerd met soort lange hooivork bestemd om de honden af te houden. Hij werd gebruikt tot in het begin van de 20e eeuw.

Na bijna een must te zijn geweest verdwijnt na 1930 de wandelstok stilaan uit het straatbeeld. Toch maakte men in het midden van vorige eeuw in Engeland nog nieuwe wandelstokken. Er werden lichtgevende stokken aangeboden voor slechtzienden en ook een radiowandelstok. Toch verdween de wandelstok wat op de achtergrond. Echter de laatste jaren is er blijkbaar een heropleving aan de gang en wint de wandelstok terug aan populariteit. Dit vooral door de allerlei creatieve toepassingen die worden bedacht en de gadgets die er bij te pas komen. Kijk er het internet maar eens op na. Je zal werkelijk verbluft zijn door het aanbod.



Van links naar rechts en boven naar onder:

Met drankvoorziening / kunst (hmm) / Chinese / Plooibaar / Type Eiffel (?) /

Met ingebouwde telescoop / Combinatie wandelstok en paraplu

En, ik kon het natuurlijk niet laten, om enige artikels op te diepen uit enige 'historische' kranten.

Collecties van Wandelstokken.

Koningin Victoria heeft o. a. eene kostbare collectie van wandelstokken stokken van massief goud, zilveren stokken keurig gegraveerd, stokken, die een wonder van beeldhouwwerk zijn en stokken, die de kostbaarste juweelen bevatten. — een van de kamers op Windsor Castle is er geheel vol van.

Sinds hare Majesteit bij het loopen van een wandelstok gebruik moet maken, heeft men het gepast geacht haar wandelstokken ten geschenke te geven. In 1897, bij gelegenheid van een jubilé, kreeg zij den wandelstok van Prins Karel ten geschenke, dien hij op den ochtend van den slag bij Culloden in de slaapkamer van Culloden Heuse had gelaten. Bij eene verkooping had die 160 p. st. opgebracht. In de laatste jaren heeft de Koningin een wandelstok die door Karel II door een van zijn vroolijk Hof ten geschenke was gegeven.

President Mo. Kinley heeft ook een grooten voorraad van ten geschenke gekregen wandelstokken. Zijne collectie bedraagt ongeveer 100. Een van de laatste dezer geschenken was van een rijwielmaker, die hem een stok zond van al de verschillende grootten van buizen, voor het vervaardigen van een rijwiel gebruikt. Eene vereeniging van wolboeren zond hem een rotting met een ramshoorn als handvat. De glaswerkers hebben hem meer dan twaalf glazen staven gegeven. Hij heeft rottingen van het hout van beroemde oorlogsschepen en van historische boomen gemaakt. Ook heeft hij een aantal rottingen met fraaie gouden knoppen.

Nieuwe Tilburghse Courant 26/03/1899

Door onze Dames.

Wandelstokken voor dames.

Het nieuwe jaar zal, naar het den schijn heeft, een nieuwe mode algemeener maken, die nu nog slechts in sporadische gevallen optreedt. Het gebruik van wandelstokken door dames is in Amerika reeds „fashionable” geworden, doch te Londen heeft het nog geen vasten voet gekregen. Waarschijnlijk heeft de natte zomer des vorigen jaars de dames weinig aangemoedigd tot het maken van wandelingen, maar als de komende lente droog weer brengt, zullen de wandelstokken voor dames zeker in zwang komen. Reeds hoort men er van, dat in Engeland bruidsmeisjes bouquets met lange, wapperende zijden linten aan de fraaie, ouderwetische wandelstokken vastbinden, een zeer smaakvolle vondst.

Er zijn drie soorten van wandelstokken, die door dames gebruikt kunnen worden. Het meest gebruikt wordt de korte, niet meer dan twee voet lange stok, die „geurstok” genoemd wordt. De tweede soort heeft dezelfde lengte als de wandelstok voor heeren, doch is veel sterlijker. De derde soort is de wandelstok der voorname dames uit de achttiende en het begin der negentiende eeuw. Deze zeer lange stok reikt bijna tot den schouder en dikwijls wordt om de zilveren punt een veelkleurig lint gestrikt. In Amerika is het nieuwste op dit gebied een soort wandelstokken, die geheel met varkensleder zijn bekleed. Zij kosten 20 à 40 gulden. Ook stokken van ongeveer 75 centimeter lengte van bamboes worden druk verkocht. Men vindt er onder, die in den knop een spiegeltje, een portemonnaie of een monocle bezitten.

In Amerika is het gebruik van den wandelstok ingevoerd door een voorname dame, die het lange staan bij recepties eenigszins moeielijk vond en een tamelijke langen stok gebruikte, om op te steunen. Haar voorbeeld vond spoedig navolging en vele dames verkregen aardige effecten, door er van boven een ruikertje viooltjes of een kanten zakdoekje aan te binden.

Dagblad van Noord-Brabant 01/02/1904

Of die nare wandelstokken!

Best kan ik mij voorstellen, dat, toen de dames van die lange hoedepennen in haar hoed droegen het heel hinderlijk, ja, zelfs gevaar voor het publiek opleverde.

En naar ik geloof, doen de dames nu ook haar best, het zooveel mogelijk te laten.

Doch, nu heb ik een vraag aan de heeren: Zoudt u nu ons ook eens een plezier willen doen? Om den wandelstok in nauwe passages of drukke straten niet onder den arm of met een plotselinge beweging onder den arm te dragen? Daar dit, ook gevaar voor de oogen en schrammen in het gezicht kan geven.

Heeren, wilt u helpen, om die ongelukken zoo veel mogelijk tegen te gaan? Dan staan wij precies gelijk. Juffr. R. K.
Rotterdamsch Nieuwschblad 04/02/1919

ALLELEI

Een verrassende Puzzle.

Bekijk een goed figuur A. Zooals je ziet bestaat ze uit een cirkel, waarop deels aan den binnenkant, deels daar buiten 1 zweep, en 12 wandelstokken met knop geteekend zijn.

Knip langs den cirkelomtrek en in het midden ontstaat een ronde schijf, die je om en om kan draaien in de cirkelopening. Doe dat evenwel nog niet, maar laat de schijf liggen,



precies als in figuur A. Het wijzertje in het midden wijst dus recht omhoog.

Draai thans de schijf een klein eindje naar links, zoodat het wijzertje in den stand gaat staan van figuur II. Alle voorwerpen wisselen daardoor van plaats.

Tel nu eens de wandelstokken in figuur II. Hoeveel zijn er?

In figuur I waren er 12, in figuur II tel je er maar 11.

Waar zou die eene wandelstok gebleven zijn?



Algemeen Handelsblad 12/09/1909

—Verrotting der bourgeoisie.

— In de salons der hooge aristokraten is te Londen een nieuwen dans in gebruik, genaamd: *Jacht op den vos*. De kleinste jongman van 't gezelschap moet den vos verbeelden. Hij vlucht en twintig jonge meisjes loopen achter hem om den vos te vangen. De heeren zetten zich te paard op hunne wandelstokken en loopen rond de zaal, zich over allerlei hinderpalen, als bareelen, hagen, putten enz., wippende. Het jonge meisje dat den vos vangt krijgt den staart, die ze aan een der jagers geeft; deze is alsdan verplicht met haar te dansen. De overige juffers moeten den heer aanvaarden die zich aanbiedt.

Dit is nu lezers, een staaltje uit duizend van de verbeesting der hoogere klasse, die den schoonen tijd en de aan de arbeiders ontstolen gelden aan dergelijke vermaken offert.

En juist omdat dit vermaak (!) zoo ezelachtig is zal het populair worden bij de rijken.

Vooruit 08/11/1889

MEULENBERG

2 KORTE HEZELSTRAAT 4



Paraplue tevens Wandelstok.
Paraplue met Zilveren knop.
Paraplue met ingelegd Zilver
in den knop.

WANDELSTOKKEN

Malakka, Peperriet, Sulkerriet,
Ebben, Letterhout, Derby en
Javarlet.

Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche courant 09/11/1916

OPLOSSINGEN VORIGE KRANT: Bosgeuzen / enkel / Elvis / sissen / Engeland / Andes / spaarpot / pottenbakker / kerosine / nerts / tseetseevlieg / Liegebeest / Stalin / lintworm / Mata Hari / haring / ingeving / Gert / Ertvelde. Ik deed 315 seconden over het achterstevoren lezen van de kwisvragen. Met slechts 1 seconde verschil en de juiste antwoorden is Maryse Binard de winnares. Het 'prijsje' komt eraan.

DE ACHTERVOLGINGS-KWIS



Hierbij de tweede editie van onze kwis. Voer jouw antwoorden in volgens de omschrijvingen in de vragen. Elke oplossing voor een nieuwe vraag begint met één of meerdere letters waarmee een voorgaande vraag eindigde. De ene oplossing 'achtertvolgt' dus als het ware de andere. Oplossingen uiterlijk zondag 6 juni 18.00 uur bij Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem.

Via mail => pepermansjohnny2170@gmail.com
Of inleveren, indien open, in onze Smidse kan ook.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

OPLOSSINGEN

A1=>I1	G1=>E2	C2=>C3	C3=>H3
F3=>A4	J3=>E4	D4=>A5	I4=>C5
J4=>J5	I5=>F6	C6=>B7	I6=>E7
C7=>H7	F7=>B8	J7=>H8	F8=>j8
I8=>D9	C9=>B10	I9=>H10	G10=>J10

Schiftingsvraag: Ik neem een willekeurige pagina uit deze krant. In de tekst zoek ik naar namen van dieren die er in verborgen zijn. Ik beschouw alleen enkelvoud. Ik mocht geen letters door elkaar gooien maar wel woorden aan elkaar koppelen (Bijvoorbeeld 'een dag'). Opgelet sommige diernamen kwamen meermaals voor. Hoeveel van die namen kon ik op de door mij bekeken pagina ontdekken?

Naam:

voornaam:

Adres: straat:

nr.:

gemeente:

Tel./GSM.nr.:

e-mail:

Achtervolgingskwis

A1=>I1: Een wandelvereniging om 'U' tegen te zeggen. Maar ook jij, gij, zij en jullie zijn er natuurlijk van harte welkom.

G1=>E2: Cryptisch: Deze missionaris heeft zo te zien een breuk te verwerken. Daar zal de vorm van Boeddhisme waarover hij blijkbaar beschikt hem beslist mee helpen.

C2=>C3: Het is geweten dat in het oude Egypte de lichamen van vooraanstaande heerschappen met linnen werden omwonden. Of, als we het op een andere wijze wensen te zeggen, ze werden als het ware ?. Tenzij, te begrijpen als onze hint, dit gecompliceerd is?

C3=>H3: Hierbij de afbeelding van de cast van een Vlaamse fictiereeks. Welk getal hoort hierbij thuis? =====>



F3=>A4: Deze 1900 km lange rivier vormt samen met de Nijl en de Eufraat de zogenaamde Vruchtbare Sikkel.

J3=>E4: In een vooraanstaand tijdschrift uit 2018 kwamen we volgende tekst tegen:
Twee maanden na haar overwinning op het Eurovisiesongfestival wordt Netta (25) beschuldigd van plagiaat. Haar "kippenlied" Toy zou volgens platenmaatschappij Universal Music te veel lijken op Seven Nation Army, het voetbalanthem van The White Stripes.
Voor welk land nam die Netta deel?

D4=>A5: ? (*De Vergulde*) is een mythisch goudland dat zou zijn gelegen in Zuid-Amerika. De Spaanse *conquistadores*, die zich al veel goud hadden eigengemaakt, vernamen in de 16e eeuw van de indianen van een koning die zich in het meer Parima zou baden en telkens geheel bedekt met goud zijn bad zou beëindigen. De *conquistadores* gingen ogenblikkelijk op zoek naar dit goudmeer Parima (dat op verschillende kaarten uit de 16e en 17e eeuw staat aangeduid in het gebied van de bovenloop van de Orinoco). Mogelijk vertelden de indianen de legende vooral om van de goudzoekers af te zijn, maar dan heeft dat verhaal toch contraproductief gewerkt: het trok juist veel avonturiers aan. Wat hoort in de plaats van het vraagteken (zonder spatie)?

I4=>C5: Welke voornaam hoort thuis bij onze verknipte foto? =====>

J4=>J5: Het ? Harderwijk is een ? te Harderwijk in Nederland. Het is het grootste zeezoogdierenpark van Europa en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Het park werd in 1955 gesticht als nevenactiviteit bij de exploitatie van een speeltuin. Wat hoort bij het vraagteken?



I5=>F6: Hierbij een gedeelte van de songtekst uit een liedje van Rihanna. Wat hoort in de plaats van de vraagtekens? Onze hint: Je blijft er, anderstalig, droog onder.

*When the sun shines, we'll shine together
Told you I'll be here forever
Said I'll always be your friend
Took an oath, I'ma stick it out 'til the end
Now that it's raining more than ever
Know that we'll still have each other
You can stand under my ?
You can stand under my ?, ella, ella, eh, eh, eh
Under my ?, ella, ella, eh, eh, eh*

*Under my ?, ella, ella, eh, eh, eh
Under my ?, ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh*

C6=>B7: Ze studeerde aan de American Academy of Dramatic Arts en is sinds haar terugkeer in 2012 een veel geziene persoonlijkheid op de Vlaamse beeldbuizen. Zeker haar succes bij de Slimste Mens is niet ongemerkt voorbij gegaan. Voor de gelegenheid hier een afbeelding van haar op haar eigen schoot. Graag voor -en achternaam (zonder spatie). =====>



I6=>E7: Alhoewel het in feite maar om een dorpje gaat in de Nederlandse provincie Zeeland toch is dit ook tot in onze contreien bekend. Toeristisch gezien dan vooral om zijn mossel- en oestercultuur. Deze ingrediënten zorgen er natuurlijk voor dat de restaurantjes erg in trek zijn.

C7=>H7: Deze gemeente horende tot Antwerpen bevat 3 dezelfde klinkers. De naam begint trouwens met deze klinker. Welke gemeente bedoel ik?

F7=>B8: We zoeken de naam van een bekend automerk, rond 1898 op de markt gebracht, waarvan we hier het huidige logo weergeven. De ruit-vorm werd pas ingevoerd rond 1925 maar onderging sindsdien ook al de nodige wijzigingen. ===>



J7=>H8: Het woordenboek geeft tal van omschrijvingen voor het woord dat we zoeken:

- 1)Eis 2) Laatste eis 3) Laatste eis bij een diplomatieke onderhandeling
- 4) Laatste verklaring 5) Laatste voorstel 6) Laatste voorwaarde
- 7) Uiterste eis 8) Voorwaarde

Bijv. in de zin: De ontvoerders stelden een ? voor de betaling van het losgeld.
We willen natuurlijk weten wat in de plaats van het vraagteken hoort.

F8=>J8: ? is het Latijnse woord voor zwelling. '?' wordt door leken vaak gebruikt als synoniem voor kankergezwell, maar de medische term 'neoplasme' ('nieuw-vorming') is daarvoor correcter.

Een ? kan zowel goedaardig als kwaadaardig zijn; alleen in het laatste geval is sprake van een kankergerelateerde aandoening. Wat hoort bij het vraagteken?

I8=>D9: 2020 was op zijn zachtst gezegd hyperactief als het om ? ging. Er waren zelfs 6 ? die zich verder hadden ontwikkeld tot het selecte groepje majeure ? . Laat je dus niet van de wijs brengen door de namen die zij toebedeeld kregen (Laura, Teddy, Delta, Eta, Iota, Epsilon). Wat (enkelvoud) hoort in de plaats van de vraagtekens?

C9=>B10: Welke gemeente hoort bij dit logo van een bekende Belgische voetbalclub? =====>



I9=>H10: Jan en Louis zijn broers. De ouders van Jana waren kinderloos toen zij huwden en ze zijn nog steeds bij elkaar. Piet is 23 ouder dan zijn zoon Louis die twee jaar ouder is dan zijn zus Jana. Jan hecht veel belang aan de goedkeuring van zijn moeder Patsy als hij met een nieuw liefje thuis komt. Wat is, de familierelatie in acht genomen, Patsy van Piet?

G10=>J10: Mocht je het te zoeken lichaamsdeel voor de spiegel houden dan zou het effectief kloppen met bijhorende droedel.

